

Hier is alweer de derde VLIEGER, vers van de pers. We schrijven dit niet zonder trots, maar voegen er meteen aan toe: Dank zij u, want alleen door en met onze lezers kan zoiets.

De kritiek, niet mals soms, namen en nemen we ernstig, wat vanaf het tweede nummer merkbaar is. Toch kon de eerste opzet in grote lijnen blijven bestaan, aangemoedigd door uw enthousiasme. De vaak hartverwarmende reacties deden ons doorgaan. Want, waar halen we eigenlijk de moed vandaan, onszelf te veroordelen tot ontstellend veel werk - buiten vliegeren is wel eens leuker - onder de durende dreiging van een financieel debacle!

De vliegervrienden vormen blijkbaar een groeiende kring van zeer uiteenlopende individuen die elkaar toch graag deelgenoot maken van foefjes, vondsten en kreaties. We hopen spreekbuis en beeldbuis van die kring te zijn. We zijn blij met de ingezonden artikelen, maar willen nog meer ontvangen. Hetzelfde geldt voor de paar honderd abonnementen, nog niet voldoende voor kostendekking, maar wel om stug door te gaan. We zijn vol goede moed, vertrouwen op nog meer foto's, tekeningen, teksten, tips, bijdragen voor vraag en aanbod en... voor de kas.

HET KORRESPONDENTIEADRES IS MET INGANG VAN 16 APRIL VERANDERD!

HET NIEUWE ADRES IS: Julius Röntgenstraat 2  
2551 KT DEN HAAG

de redactie

	5
B	-----
	-----
D	-----
	-----
C	-----
	-----
A	-----

2	-----
3	-----
4	-----

1	-----
---	-------

Van Jan Pieter Kuil ontvingen we dit ontwerp. De verbluffende eenvoud verraadt de meesterhand. Een flexibele vlieger, in een kwartier gemaakt van een krantevel of of een open geknipte vuilniszak. Door herhaald dubbelvouwen verdelen we de langste maat in acht gelijke delen. Door lijmen of tappen ontstaan twee kokers die alleen van boven open blijven. De buitenste delen worden schuin tot kiel geknipt. Tomen als een slee. Het oplaten eist wat extra zorg: De beide kokers moeten zich eerst goed vullen. Als de grondwind wispelturig is, kan wel eens een helper nodig zijn. Eenmaal in de lucht is de vlieger zeer stabiel.

