

"VLIETGER" is een tweemaandelijks blad dat zich ten doel stelt informatie te verschaffen betreffende de vliegerhobby. Het wil op actieve wijze meewerken aan het beoefenen van het vliegeren en wil een aanzet zijn tot zelfbouwen en ontwerpen van vliegers. De medewerkers geven geheel belangeloos hun medewerking.

REDAKTIETEAM

Hans van Helden
Wouter Koster
Gerard van der Loo
Bert van Nierop
Harm van Veen
Nop Velthuizen
John Verheij
Michèle de Vries

KORRESPONDENTIEADRES:

Julius Röntgenstraat 2 2551 KT Den Haag

ABONNEMENTEN.

Abonnementsprijs voor de 2e jaargang f 13.50 per jaar. Bij tussentijdse abonnementen worden de exemplaren van het lopende jaar met de verzending van het eerstvolgende nummer van "VLIETGER" meegezonden. Te abonneren door overmaking van f 13.50 t.n.v. N. Velthuizen, Den Haag, postrekeningnummer 218572 onder vermelding van "Abonnement "VLIETGER" 1983. Losse nummers f 3.00. Het blad verschijnt 6 maal per jaar.

ADRESWIJZIGINGEN.

Adreswijzigingen moeten aan het correspondentieadres bekend worden gemaakt.

Op de omslag een foto van een Waddinxveens vliegerfestijn (zie verder pag. 2)

vlieger, wat ben je?

tartend teken, hoog in de lucht,
hemels en aardig, kunst in natuur:
ik praat met de wind
aan een touw in mijn hand.

Harm

Precies een jaar geleden begonnen we, hoopvol, maar niet zonder zorg, het eerste nummer van VLIETGER de wereld in te schoppen.... En het lukte. Weliswaar verdienden en kregen de eerste afleveringen stevige kritiek, maar we trokken er lering uit en volgens velen - getuige o.a. de enquête - kwam er in de loop van het jaar iets uit (of in) de bus dat de moeite waard was. Wiens moeite eigenlijk?

Aanvankelijk uitsluitend die van ons, maar weldra kregen we van diverse lezers belangrijke bijdragen. Te weinig, vinden we nog, maar een stijgende lijn geeft vliegeraars moed. We hopen door de enquête, waarvan het volgende nummer een samenvatting zal brengen ook diegenen te hebben geactiveerd, die tot nu toe passief bleven. (Wie vergat op te sturen kan dat vandaag nog doen). Als we deze regels schrijven zijn er al tientallen reacties binnen.

Het aantal abonnees heeft, eind 1982, nog juist niet de 500 bereikt, wat eigenlijk zou moeten om kostendekkend te werken. Toch zijn we hiermee Europa's grootste vliegerblad.

In het redaktieteam moesten we door haar persoonlijke omstandigheden de gewaardeerde bijdrage van Ingrid missen. Haar omslagontwerp siert ook de tweede jaargang. We zijn blij dat Michèle met haar speciale bekwaamheid de redaktie versterkt die u in 1983 een goede wind toewenst.

De redaktie

