

vechtvliegerverhalen

Een groepje van vijf vechtvliegeraars in Utrecht en Zeist vliegt vaak op de vliegerstek "Lageweide" bij Maarsen. Velen van ons kennen die stek heel goed. Bij warm weer wil het vaak gebeuren dat je vlieger in een termiekbel terechtkomt en steil omhoog klimt. Geen gunstige positie voor een gevecht: je voelt niet dat de draad wordt doorgesneden en je ziet je vlieger in het niets verdwijnen.

Op het eind van een vliegertoernooi, toen alle vliegers als besluit de lucht in gingen om elkaar er weer uit te snijden, is het me eens overkomen dat ik als laatste overbleef. Tenminste, dat dacht ik, maar achter me riep iemand dat er nog een ander in de lucht was. Die had ik niet gezien. Voor mij was het al te laat, want ik kon mijn steil staande vlieger niet meer in de juiste positie brengen door dat de ander me de weg versperde. En zo koos even later mijn kanariegele vlieger (losgesneden) de blauwe hemel als thuishaven.

Ik had al een stijve nek toen hij uit het oog verdween. Degene die me dat had geleverd, had eerder in het toernooi telkens verloren en was merkwaardig genoeg nu als enige overgebleven. Maar dat opstijgen van mijn vlieger.... Aan zo iets prachtigs zou ik mijn mooiste vlieger willen offeren.

Vorig jaar vliegerden we bij een manege in Bunnik en daar gebeurde ook zo iets moois. De zwakke wind had "uiteenlopende richtingen". Alleen de lichtste vliegertjes wilden wel omhoog. Toen er wat meer wind kwam en een luchtgevecht uitbrak werd één van die lichte exemplaren losgesneden maar viel niet neer. Hij zeilde eerst een eind weg, stond stil als een dikke stip en steeg toen loodrecht omhoog. Vervolgens keerde



hij terug boven ons hoofd tot we hem ten slotte op zeer grote hoogte uit het oog verloren, maar niet uit de gedachte... Het sterkste verhaal gaat niet alleen over een opstijging, maar meer over een landing. Ik had een vlieger (voorzien van mijn naam en adres) aan mijn vriend Charlie Kooymans gegeven, die vaak vliegt in de omgeving van Zeist. Groot was mijn verbazing toen ik enige maanden geleden een brief uit Londen ontving die de vondst van mijn vlieger vermeldde bij Kensington Palace. Dat was een echte vlieger-op geweest!

Ron Schöder, Delft

