

# japans bad

In mei 1982 ben ik met Nop en Gerard naar Japan geweest om het vliegerfeest in Hamamatsu te bezoeken.

Een echt Japans hotel is een geweldige ervaring. Toen we aan kwamen bij het hotel stonden twee oma's ons op te wachten. Ze spraken geen Engels en wij gelukkig geen Japans zodat de spanning er in bleef.

Bij de deur moesten we de schoenen uitdoen en kregen we sloffen. Onze kamers geheel compleet met schuifdeur en papierwanden, waren gelegen op de 1e verdieping. Van oma-1 kregen we kimono's en een toespraak, waar we naar eigen goeddunken ja of nee op mompelden. Toen de schuifdeur achter oma-1 dicht ging zaten we elkaar eens aan te kijken. De bedoeling zal wel zijn dat we die kimono's aantrekken opperde ik. Nadat we dat gedaan hadden en een pot thee hadden gezet - je bent in Japan of niet - zijn we op de grond gaan zitten wachten

風呂  
呂

wat er verder zou gebeuren. Lang duurde dat niet of we hoorden voetstappen op de trap. Ik keek eens naar Gerard die met strakke blik naar de schuifdeur staarde. Nop zat aan zijn baard te plukken en ik kreeg een hik-lach. De schuifdeur ging open en oma-2 zat op haar knieën in de deuropening. We begrepen uit haar gebaren dat we mee moesten gaan. Nop was de eerste die de stoute **sloffen**, die voor de schuifdeur stonden, aantrok en mee ging. Wij er als een paar lompe barbaren achteraan. Oma-2 bracht ons naar de badkamer. Niet zo maar een badkamer maar een Japanse wasgelegenheid met een grote kuip voor meer personen. De bedoeling is dat je eerst gaat wassen en afspoelen en dan uitrusten in de kuip met gloeiend water. Als er iemand zich zal afvragen waar is oma-2 gebleven, wel die ging niet verder mee dan tot de deur van de badkamer!