

"VLIEGER" is een tweemaandelijks blad dat zich ten doel stelt informatie te verschaffen betreffende de vliegerhobby. Het wil op actieve wijze meewerken aan het beoefenen van het vliegeren en wil een aanzet zijn tot zelfbouwen en ontwerpen van vliegers. De samenstellers geven geheel belangeloos hun medewerking.

REDAKTIE TEAM

Theo Beerends
Hans van Helden
Gerard van der Loo
Bert van Nierop
Pascale Robers
Harm van Veen
Nop Velthuisen (korrespondent)
John Verheij
Michèle de Vries (korrespondent)

KORRESPONDENTIEADRES

Julius Röntgenstraat 2 2551 KT Den Haag

Op de omslag: Vliegerfeest op het strand te Vlissingen in augustus 1984.

Wij vinden dat we het niet onvermeld moesten laten dat een van onze redakteuren een prijs behaalde in de in "VLIEGER 6/83" aangekondigde:

"International Exposition of small kites" op 18 augustus 1984 te Harpers Ferry, West Virginia, USA.

Harm van Veen zond 8 modellen in en verkreeg de prijs:

"Ingenuity with common material" met zijn "pentagonal kite with split tailfin in multicolored cigarette paper". Een eervolle vermelding in "VLIEGER" waard.

ABONNEMENTEN

Abonnementsprijs voor de 4e jaargang f 13.50. Bij tussentijdse abonnementen worden de exemplaren van het lopende jaar zo mogelijk met het eerstvolgende nummer van VLIEGER meegezonden. Abonneren door overmaking van f 13.50 t.n.v. STICHTING NED. VLIEGERPROMOTIE, DEN HAAG, postrekening 218572 met vermelding van "VLIEGER 1985". Losse nummers f 3.00 excl. verzendkosten. Het blad verschijnt 6 maal per jaar.

vliegeraars gaan het met blokletters doen

In mijn familie zijn er veel die puzzelen als hobby hebben. In de afgelopen Kersttijd zijn ze behoorlijk aan hun trekken gekomen met monsters van kruiswoordpuzzels, doorlopers en cryptogrammen.

Ik zelf ben een uitzondering in de familie, ik haat puzzels (sorry puzzelaars). Kreten als "Neem het paard en stuur het op" geven mij de kriebels. Er is natuurlijk niets op tegen als iemand puzzelen leuk vindt, maar als je gedwongen wordt om puzzels of raadsels op te lossen raak je gefrusteerd.

In die situatie ben ik nu geraakt. Wat is nu het geval? Bekend is dat Michèle en Nop dit jaar op reis gaan. De ledenadministratie die Nop bijhield moest overgenomen worden; dat nu zou ik wel even doen!

Nop vertelde met een grijns: "Je zal er haast geen werk aan hebben", bedankt hoor Nop!

Er kon misbruik gemaakt worden van een computer, dus een werkje van niks. Nu moet ik zeggen het is te doen, ware het niet dat je te maken kan krijgen met giro- of bankovermakingen die met de hand geschreven of in het geheel niet beschreven zijn; de puzzels dus!

Uren zit je te zweten op onleesbare adressen, het opzoeken van postcodes of het navraag doen bij de girodienst. Natuurlijk is een en ander wat overdreven, maar ja zoals ik al schreef, ik haat puzzels.

Ik hoop in ieder geval dat in het vervolg de namen en adressen in blokletters geschreven zullen worden. Daarvoor mijn welgemeende dank. Tevens wil ik, in alle ernst nu, Michèle en Nop bedanken voor al het werk dat zij voor "VLIEGER" hebben gedaan; prima hoor.

bert