

Dit slimme vliegertje trof ik in verschillende buitenlandse boeken. Een kleine speurtocht leidde naar de maker. Aart van Breda bedacht het en liet het, samen met zijn vrouw, 35 jaar geleden op! In het volgende jaar verscheen van zijn hand "Avonturen met papier", waarin hij het tekende en beschreef, naast enige andere papieren vliegers. Met instemming van de weduwe bewijzen we hier - helaas posthume - hulde aan de inventieve ontwerper.

De oorspronkelijke beschrijving gaat uit van een vel tekenpapier van 30 x 40 cm. Ik knipte een A-4 schrijfvel tot 21 x 28 cm en bracht een kleine wijziging aan om het vliegertje plat opvouwbaar te maken. Ik gebruikte plakband in plaats van lijm en koos een klein verschil in strookbreedte voor staander en ligger.

Zelfs zonder staart kon ik 125 m dun garen uitvieren en kreeg het ding een half uur later zonder moeite in de hand terug bij windkracht 3.

Met dank aan mw. C. van Breda - de Vries te Hulsthorst.

harm



Ergens in het voorjaar kregen we ineens zin om te gaan zeilen. Bootje gehuurd en zeilen maar. Weinig zon, veel wind en veel water. Een van de zeilgenoten had een werphengel bij zich waarmee hij één paling heeft gevangen. De meerderheid vond de haak in de bek van het arme beest maar niets en de hengeluitrusting moest worden opgeborgen. Ineens is daar dan het idee om te gaan vliegeren; helaas geen vlieger aan boord. Geen nood, de laatste vuilniszak opengeknipt met de schaar uit de EHBO-doos. Met behulp van de leukoplast twee luchtkokers geplakt zodat het geheel leek op een slee. De werpmolen voor de dag gehaald en vliegeren maar. Van heel vroeger wisten we nog te herinneren dat je met een papiertje een pracht boodschapper kunt maken. Langzaam ging het papiertje langs de vislijn naar boven, steeds dichterbij de slee toe..... het papiertje trekt de twee toomlijnen naar elkaar toe, de slee klappt dicht en maakt een prachtige duik. Draaien aan de werpmolen helpt niet meer, de slee gaat ten onder in de Friesche Meren.

Als ik nu naar de foto kijk dan besef ik dat die week zonder werpmolen, EHBO-doos en vuilniszak niet compleet was geweest.



Chris Dorna, Den Bosch