



Het z.g. Magnus-effekt bij een wentelend lichaam in een luchtstroom lijkt op de stroomlijnen rond een vleugelprofiel. In een volgend artikel hoop ik dat te verduidelijken en probeerde daarvoor met de beschreven proef belangstelling te wekken.

harm

INTERNATIONALE VREDES VLEIEGERDAG

Wij ontvingen een brief van Michael Steltzer uit Berlijn, waaraan we het volgende ontlenu:

Beste vliegervrienden,
Door initiatief van Jane Parker Ambrose heeft het denkbeeld van een internationale vliegervlucht voor de vrede aanzienlijke belangstelling opgewekt. De weerklank die haar voorstel opriep, kwam uit vele landen over de hele aardbol. Veel mensen hebben teruggeschreven en deden bruikbare voorstellen en suggesties. Vliegerverenigingen en -periodieken zijn bereid te doen wat ze kunnen om steun en hulp aan dit projekt te geven.

Op dit moment is er nog geen organisatie om de uiteenlopende activiteiten in verschillende landen te bundelen. Jane is bezig een stichting van de grond te krijgen met het doel, steun en geld naar dit initiatief te leiden. Men denkt aan een basis waarop de

aktie enige jaren kan steunen zonder in geldnood te komen.

Er zijn alleen hoofdlijnen bekend:

1. In 1986 is de int. vredesvliegerdag op zondag 12 oktober, onafhankelijk van herdenkingsdata. We kijken niet naar het verleden, maar naar de toekomst.
2. Elke vliegerorganisatie wordt gevraagd initiatief te ontwikkelen. Allerlei activiteiten zijn mogelijk, als ze het verlangen naar een vreedzame wereld ondersteunen. Ze moeten het optimisme uitstralen dat de vlieger eigen is.
3. Alle activiteiten dienen te worden gekoördineerd in die zin dat anderen ervan op de hoogte zijn. Daarom is het heel belangrijk dat u ons of Jane Parker Ambrose inlicht over uw plannen. Een centrale nieuwsbrief zal dan deze informatie doorgeven naar alle deelnemers.
4. Het is ook de moeite waard om met andere organisaties samen te werken teneinde een veelvoudig effect te verkrijgen. Vredes- en politieke organisaties, overheidsinstellingen, alleen de hemel is de grens!
5. Financiële hulp is welkom, maar zorg dat het initiatief in handen van vredelievende mensen blijft.
6. Laat kinderen aan activiteiten deelnemen. Wat zullen kinderen denken als mensen over de gehele wereld op één dag vliegers oplaten voor de vrede! Kindertekeningen over dat onderwerp kunnen ons idee en hun wereld van morgen ten goede komen.
7. Organiseer vliegerfeesten, laat vliegers op als een symbool. Laat vliegers spandoeken dragen, organiseer vliegerworkshops, werp stroobiljetten uit, het gaat om uw wereld, dus neem eraan deel.
8. Bedenk een symbool voor de int. vredesvliegerdag (International Kite Fly for Peace) en stuur het aan ons op. Het is wenselijk dat we wereldwijd een symbool voor onze aktie voeren.

Michael Steltzer

Ref. International Kite Fly for Peace
"One Sky - One World"
Eisenacher Strasse 81
1000 Berlin 62

Op verzoek (met gefrankeerde retourenvelop) sturen we u een fotocopy van het origineel.

redaktie