

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN

TE HUUR IN LEIDEN

Volledig ingerichte zalen voor examens, seminars, vergaderingen enz. Ruimte: 1x60 en 2x20 personen. Gebruik van bedrijfsrestaurant mogelijk.

INL. TEL. 071-893220

MW. V.D. HOEK

De Tarot, boodschap uit het verleden en de toekomst, naar het heden 8 mei introductielesing. Tel. 071-140152.

Hoera, vandaag is Daniëlle 8 jaar. Hartelijk gefeliciteerd, pappa, mamma en Leontine.

Poes "Puk" vermist 11 mnd. klein, sokjes kin en buik wit + witte vlek op linkerdij Cypers zw/grijs. Doelengr. 16a, 126873.

f 150,- beloning!! Verloren op koninginnedag ± 14.00 uur, grote witte doosvormige vlieger omg.: Marelaan/Pr. Bernhardln./Warm. weg. Tel. 071- P. de Groot, Prinsenln. Oegstgeest.

sinds maandag 27-4, onze witte poes Flippie, omg. Lage Rijndijk 24, 071-413342. Na 18.00 uur 217534.

Omdat ik de krant van voren naar achteren lees, valt mijn oog ook op een trieste mededeling. Philip de Groot uit Oegstgeest verliest zijn vlieger op 30 april, koninginnedag. Zijn smart moet groot geweest zijn, want hij stelt een beloning in het vooruitzicht van maar liefst 150 gulden. Je leest de oproep, denkt "triest", gaat niet zoeken, want het woord inspanning ken ik matig en vergeet het bericht weer.

Op zondag 10 mei, elf dagen later dus, bezoek ik mijn vriend Ad L. in Rotterdam. Op een gegeven moment zegt Ad L., dat hij in Oegstgeest een vlieger in een boom heeft zien hangen. Een Rotterdammer in Oegstgeest? Het blijkt, dat Ad L. een paar dagen cursus gehad heeft in een vormingscentrum in Oegstgeest. Bovendien is Ad parachutist en loopt dus, gelijk de vliegeraar, vaak naar boven te kijken. Ad vertelt, dat de vlieger ongeveer 10 meter hoog in de kruin van een boom vastzit en maakt een plattegrondje van het terrein. De link vlieger-in-boom versus advertentie in de krant is snel gelegd door mij. Maar ja, elf dagen na de verlies datum lijkt mij de kans uiterst gering dat we kunnen spreken van dezelfde vlieger en, mocht het de verloren vlieger zijn, hangt deze er dan nog.

's-Avonds bij mijn thuiskomst bel ik Philip de Groot op met de vraag of hij zijn vlieger al terug heeft. De vlieger is nog steeds zoek. Ik vertel hem het verhaal wat ik in Rotterdam te horen heb gekregen en Philip gaat op onderzoek uit met de belofte mij terug te bellen. Drie kwartier na dit eerste contact belt hij mij terug met de mededeling, dat er op de omschreven plek niets te ziens is. Twijfelend aan het verhaal van mijn vriend en denkend, dat er belangrijke informatie verloren is gegaan, geef ik het telefoonnummer van Ad L. aan Philip, zodat beide partijen direct contact hebben.

Ad L. kan Philip vertellen, dat de vlieger bijna niet te zien is vanaf de grond, maar parachutisten lopen nu eenmaal naar boven te kijken, vandaar.

Om tien uur 's-avonds, elf dagen na het losbreken van de vlieger haalt Philip de Groot zijn witte Cody ongeschonden uit de top van een boom.

De moraal: Wanhoop niet vliegeraars wanneer uw vlieger een zelfstandig bestaan gaat opbouwen. Weest geduldig en plaats een advertentie.

P.s. Heeft iemand mijn groene doosvlieger in Engeland of op weg daarheen misschien gezien? Ongeveer een jaar geleden is hij op een zonnige zaterdag vertrokken over de Noordzee.

Ad Kop. Leiden.

