
Van de R.O.V.U., de eigenaar van het vliegerterrein, kreeg ik het verzoek om het plastic op de ruimen. Gebeurde dit niet binnen 24 uur dan werd dit voor mij gedaan door de gemeentereiniging. Uiteraard waren de hieraan verbonden kosten voor mijn rekening. Tevens kreeg ik te horen dat ik, als ik volgend jaar weer van plan was een vliegerfeest te organiseren, alleen toestemming zou krijgen, indien ik een borg zou storten. Als klap op de vuurpijl werd ik gebeld door de brandweer, dat deze een lang rood-wit lint uit een hoge boom moest halen en of ik

maar even wilde betalen. Gelukkig kon ik de brandweer hiervan weerhouden en ik ben zelf met een vlieger de rotzooi eruit gaan liften. De eigenaar kan het lint bij mij terughalen. Het lint is ca. 45 m lang!

De A.N.W.B. voert met vliegers een milieukampagne onder de naam: "Strandvuil weg ermee". Vliegeren is een milieuvriendelijke hobby. Hoelang nog?

Herman v.d Broek, Maarsen

VIN KRUGT
S L A N G



En waarom ook niet? In VLIEGER 86/4 liet Harm immers een slang sleetje rijden. Ik volgde zijn voorbeeld, maar merkte dat een slee als trekkracht zo z'n beperkingen heeft. En een staart van ruim twintig meter weegt ook niet niks. Toch wil je vaker van dat uiterst kleurige en spectaculaire gezicht genieten, dus zoek je naar een andere kop.

Ik denk nog steeds met genoeg aan een van mijn eerste producten als vliegermaker: Pelham's flare-kite of vinvlieger van blz. 207. Prachtig: bij een minimum aan wind en een maximum aan thermiek stond dat ding loodrecht boven je hoofd. Bij iets minder wind kon je hem tot op het strand laten zakken, om hem dan met een rukje weer te lanceren. Jammer alleen die keer dat ik hem - uiteraard strikt illegaal - echt honderden meters hoog had staan en hij bij het inhalen door het zenith trok en als een boomblad naar beneden kwam dwarrelen. Wat een hóóp touw ligt er dan om je heen. Sindsdien laat ik hem niet meer zo hoog ... Bovendien is het ding wat in mijn waardering gezakt. Ongetwijfeld door een elementaire beginnersfout bij de bouw zijn de zijvelden wat ongelijk gerekt, zodat hij nu nooit meer precies vertikaal wil blijven staan. Hoogst irritant en genoeg reden voor het arme ding om in het verdomhoekje te zitten.

Nu is het echter volledig in ere hersteld. De basis blijft precies even breed als de kop van de kubistische slang; twee bevestigingslusjes of -houtjes zijn snel gemaakt - en presto! een slang met veel grotere inzetbaarheid dan met de slee op de kop!

Diderick den Bakker, Zeist
