



Op 24 en 25 oktober kwam een groep Japanse vliegeraars uit Shirone naar Amersfoort om in de Holland-Japan week hun kunnen te tonen. We herinneren ons hun succes in Scheveningen 1982. Ondanks het pijnlijk gemis van

wind op 24 oktober trokken zij toch in een machtige run onder belangstelling en medewerking van Nederlandse vrienden enige keren hun gigant omhoog.

harm

een oude vlieger

Een oude vlieger, die geen vlieger bleek te zijn!

In november 1986 werd tijdens opgravingen in Midden-Jutland (Denemarken) een merkwaardige konstruktie gevonden. In het veen vond men, temidden van aardewerk en hout uit de Bronstijd een kruisvliegervormig voorwerp met restanten van een bespanning, gemaakt van waarschijnlijk dunne dierenhuid of varkensblaas.

De archeologische wereld raakte aanvankelijk niet zo van zijn stuk. Men zag in de vondst niet zo veel, doch een vliegeraar, die zich in het opgravingssteam van de universiteit van Kopenhagen bevond, zag tot zijn grote vreugde een oeroude vlieger, die qua ouderdom de oosterse vliegers sterk overtrof. Maanden gingen voorbij. De "vlieger" werd aan een uitgebreid laboratorium onderzoek onderworpen. Ik kwam met dit verhaal in contact via een publikatie van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, waar ik werk.

Het beloofde enige opschudding in de vliegerwereld. Een lezing over deze opzienbarende vondst op het symposium bij het vliegerfeest te Scheveningen bleek nog niet mogelijk bij gebrek aan konkrete gegevens. Enige tijd later kwam de konklusie van het onderzoek: De gevonden konstruktie bleek met vliegeren niet van doen te hebben. Men miste reeds bij het bergen toom en touw. Volgens de laatste berichten is het object een soort vaandel of afscheiding geweest, dat waarschijnlijk toegepast werd in of bij bepaalde heiligdommen. Men heeft in het veen in Denemarken en ook in Drente diverse kleine houten tempeltjes gevonden met allerlei duistere zaken. Daar veen een conserverende werking heeft kunnen hout, huid en touwresten uitstekend worden bewaard. De "vlieger" van Denemarken heeft dus nooit echt gevlogen en we moeten nog steeds aannemen, dat het vliegeren vanuit Azië en Europa heeft bereikt. Het had zo'n mooi verhaal kunnen worden!

Jaap Bonhof, Nunspeet