

Uit zichzelf stijgt de vlieger statig omhoog en door gevoelige rukjes aan het touw kun je hem laten dansen en zingen. Hierbij gebruik ik geen handschoen maar wel een leren vinger uit een oude handschoen.

Eric Redout, Den Haag

Een herdruk van de Introductie Special VLIENER 1987 nummer 3 is bestelbaar.



Vóór mij ligt een van de bekende vierkante boekjes (Hobbywijzers van 16x16cm) van uitgeverij Cantecler. Meestal goede boekjes voor een leuke prijs.

"KLEINE PAPIEREN VLIENERS" van Harm van Veen past m.i. geheel in deze serie. Het telt 32 bladzijden, waarvan er 11 gebruikt worden voor een gedegen, zinvolle beschrijving van gebruikte materialen, gereedschappen en toegepaste technieken. Zelfs het oplaten van de gemaakte vliegers blijft niet onbesproken. Verder beschrijft Harm van Veen het maken van 10 kleine, originele vliegertjes. Van elk exemplaar is tevens een nauwkeurige "bouwtekening" en van de meeste een duidelijke foto opgenomen. Een charmant boekje, dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat. De gebruikte materialen heeft iedereen in principe in huis en de opgegeven bouw tijden variëren van 5 tot 45 minuten. Instantvliegertjes dus.

Het is niet in de eerste plaats geschreven voor vliegeraars zoals de meeste lezers van dit blad. Maar er zijn meer mensen op dit ondermaanse, en het zou mij niets verbazen wanneer de aanschaf van dit werkje bij anderen de interesse voor het vliegeren zal opwekken.

Veel hobbyboeken pretenderen geschreven te zijn voor de leek. Dit boekje is het ook echt, en dat is positief bedoeld!

Overigens: ook voor niet-leken die belangstelling hebben voor kleine vliegertjes is dit boekje de f 6.75 dubbel en dwars waard.

Gerard Scholtes, Den Haag