

# HET WONDER VAN ZAANDAM



Geloof het of geloof het niet, maar op 29 augustus 1647 (andere bronnen vermelden 1649) moet in Nederland een baby gewichtsleloos, namelijk in vrije val, geboren zijn. De toedracht was dat twee vliegerende jongens een stier aan het schrikken maakten. Het dier nam toen een hoogzwangere vrouw op de horens en wierp haar de lucht in, waarna hij haar te hulpgesnelde man doodde. Intussen had de vrouw, nog voor ze op de grond viel haar kind gebaard. Het leefde nog twee jaar als wees, want de moeder stierf kort na het ongeval. De gebeurtenis baarde veel opzien (!) en werd in een schilderij vastgelegd, dat nog te zien is in de Zaanlandse Oudheidskamer. Zelfs werd er meer dan een eeuw later nog Chinees porselein - in Nederland - met dit motief beschilderd.

Moraal: pas op met vliegers en stieren.

Fotodienst: Museum het Prinsessehof Leeuwarden/bruikleen Ottema-Kingma stichting.

Opmerking: De vliegers op de schilderij zijn kennelijk vlakke kruisvliegers en die op het porselein is een z.g. Franse perekop, zoals we ook wel op oude tegels zien. (Met dank aan de Zaanlandse Oudheidskamer te Zaanwijk en het Prinsessehof te Leeuwarden).