



titel : EDODAKO (Edo-vliegers)
 schrijvers : Masaaki Modegi
 uitgave : SEIBUNTO SHINKOSHA, TOKYO 1986
 uitvoering : gebonden, formaat 19,5 x 26,5
 cm, 76 blz.
 prijs : f 95.--

Dit boek, waarvan de titel hierbij in Japanse karakters is weergegeven, gaat eigenlijk over de vliegers van Hashimoto uit het vliegermuseum in Tokyo. De schrijver is daarvan eigenaar en beheerder. Dat museum bestond onlangs tien jaar. Het werd opgezet door Modegi's vader die een toegewijd vliegeraar was en bevriend met Hashimoto.



Teizou Hashimoto is een van de laatste traditionele Japanse vliegermakers, een krasse tachtiger. In het boek is van hem een schitterende kleurenfoto waarop de oude meester in zijn werkplaats - op de grond - een Edo-vlieger schildert. Als ik hem zelf niet had zien werken, zou ik niet kunnen geloven dat iemand in die houding kan schilderen.

Het zorgvuldig uitgevoerde boek bestaat voor meer dan 80% uit kleurenfoto's van uitstekende kwaliteit. De tekst is tweetaalig, Japans en Engels. Niet alle afgebeelde vliegers zijn Edo's in engere zin, ofschoon de meeste wel rechthoekig zijn. Het boek is zeker niet goedkoop, maar behoort tot de fraaiste plaatwerken over Japanse vliegerkunst. Alleen voor speciale liefhebbers aanbevolen.

harm

VLIEGERWEDSTRIJD IN DENEKAMP

"Als oude traditie van stal gehaald en in de jaren daarna uitgegroeid tot een evenement, dat vorig jaar rond de 1500 bezoekers trok". Zo kan in het kort het ontstaan van het vliegeren in Denekamp worden geschetst. Wordt er nu vrijwel het hele jaar door gevliegerd, vroeger vond dat voornamelijk plaats in de periode als het rogge van het land was. Om deze traditie te laten herleven heeft de buurtvereniging "de Knik en omstreken" van het Overijsselse Denekamp een aantal jaren geleden het plan opgevat in buurtverband vliegerwedstrijden te organiseren.

Vorig jaar zijn voor het eerst open-vliegerkampioenschappen van Denekamp gehouden met + 90 deelnemers. Ook dit jaar is het weer de bedoeling wedstrijden te houden en wel op zondag 17 juli op een + 4 ha grasland in de Knik. De toegang is gratis. Wij hopen dat vele vliegerenthousiastelingen de weg naar Denekamp zullen vinden. Opgave en info: G.Spenkelink. Lattroppestr 18, 7591 PJ Denekamp, tel: 05413-2069.