

Onlangs was het Nederlands Vliegergezelschap 10 jaar jong. Het Vliegerfeest Gaasperplas viel ermee samen, compleet met alle vijf eerste nummers van de Beaufort-schaal en een verrassingspakket voor de leden. Dat laatste woord zou korrekter luiden: ingeschrevenen, want het NVG is geen vereniging en wil dat ook niet zijn. Hier graag een eresaluut aan de vliegeraars uit het eerste uur van de vliegerrenaissance die met ups en downs een eigen stijl wisten te handhaven. Het voorgaande bracht me in gepeins over de status van het vliegeren.

Ruim een halve eeuw geleden schreef Huizinga HOMO LUDENS, waarin hij spelkenmerken van onze cultuur aanwees. Kunst, wetenschap, politiek, godsdienst en krijg bleken onmiskenbaar een spelkarakter te dragen. Alleen het kultuurgebied dat sport heet viel uit de toon: de oorspronkelijke spelkenmerken waren verdwenen. Dit schreef hij vóórdat de professionele sportbeoefening algemeen was en lang voordat men de term sportverloedering hanteerde.

Vlieger-belangstellenden zeggen wel eens: Jullie hebben natuurlijk een club, waarop dan mijn verrassende ontkenning volgt, gereserveerd met de mededeling dat we elkaar wel kennen. Dan komen namen als NVG en (tijdschrift) VLIEGER. Die zorgen, soms versterkt met lokale groepen, voor enige binding binnen wat we gemakshalve onze hobby noemen. Er zitten elementen in van kunst, techniek, spel en misschien zelfs van sport, maar dan nog niet in de ontaarde vorm die Huizinga al signaleerde.

Met uitzondering van een enkele illusionist die over Europese kampioenschappen rept, komen wedstrijden met de daaruitvoortvloeiende competitie-mentaliteit en naijver binnen het vliegeren in Nederland nauwelijks voor. Ik moet er niet aan denken dat een toenemende populariteit van het vliegeren op termijn zou leiden tot de droefheden die het huidige voetbal te zien geeft. Nee, de vliegeraars vormen nog een groep vrienden en het NVG is geen sportclub. Nog niet, en dat is maar goed ook.

harm

vliegerfeest maarssen

Het Maarssens vliegerfeest zal op zondag 4 september a.s. voor de 7e keer plaatsvinden.

Evenals de andere jaren is er de mogelijkheid om 's-avonds in het bedrijf, waar ik werkzaam ben, een maaltijd te gebruiken. Hieraan aansluitend de film- en dia-avond, die, zoals het verleden bewezen heeft, oergezellig kan zijn.

Helaas is er ook bij ons organisatorisch het een en ander veranderd. Ik zal nu vrij nauwkeurig moeten weten wie van deze unieke gelegenheid gebruik wil maken. Stuur mij daarom de bon of even een kaartje.

Uitknippen of kopiëren.

Ik kom met ... personen naar de maaltijd en dia-avond a f 7,50 per pers.
Drankje f 1,25 per stuk.

Ik neem geen/wel dia's mee.
Ik neem geen/wel V.H.S. film mee.

Naam: _____
Adres: _____
Woonplaats: _____
Telefoon: _____

VERZENDEN H.J.van den Broek
NAAR: Wibautstraat 15
3601 XG Maarssen