



STUNT VLIEGERTEAM "THE BLOWING DEVILS"

Van een geheel andere orde is de stuntvlieger die sinds drie maanden in Nederland verkrijgbaar is. Deze vlieger, geheel terecht de "Revolution" genoemd, wordt niet met twee maar met VIER lijnen bestuurd. De vliegeraar kan zo niet alleen de vlieger naar links en rechts sturen, maar ook de hoek van de vlieger ten opzichte van de wind variëren. Daarmee is het mogelijk de vlieger achterstevoren te vliegen! Ook kan deze vlieger bliksemsnel rond z'n as draaien, net een propeller.

Andere wedstrijd mogelijkheden zijn: Grootste aantal loops in dezelfde richting met of zonder retour. Limbo dans: er wordt een ongeveer 50 m lang touw in de windrichting op zo'n 3 m hoogte boven de grond gespannen waar de vliegeraar dan onder gaat staan en zijn vlieger in een bepaalde tijd, b.v. 1 minuut, zo vaak mogelijk onderdoor laat vliegen.

Ter geruststelling: nee, het is niet verplicht met zo'n race-monster meteen de blitse Amerikaan te gaan spelen. Windkracht drie op het strand, een dubbele boterham met pindakaas in de rugzak en een zelfgebouwde stunter van nog geen 20 gulden materiaalkosten in de handen, gaven ons genoeg lol om dit nummer in twee weken bij elkaar te schrijven.

records

Het kon niet uitblijven, ook op dit gebied is men records gaan najagen.

8 oktober '88 Mc Graw: 253 Hyperkites (30 cm) aan een 200 kg spectralijn.

Chicago 1986, 154 Flexifoils in trein.

's-werelds grootste stuntvlieger: een parafoil van 50 m².

Stu Cohen (New York) vloog in één uur 2911 maal een liggende krakeling. Arme jongen.

Records worden pas erkend als de vliegers een rechte en linkse draai gemaakt hebben en minimaal 5 minuten in de lucht bleven.

nop velthuizen den haag
servaas v.d. horst rotterdam