

ik "wau" dat het géén vlieger was

Toen ik in Vlieger 89/3 het hooglied over de Wau Bulan las, kreeg ik tranen in mijn ogen. Iedere Westerse vliegeraar, die ooit samen met de Wau's gevlogen heeft, zal dat met mij beamen. De Wau Bulan, ik bedoel alle Wau-soorten, is inderdaad qua uiterlijk en model een schitterend object. Maar als vlieger mag hij niet eens tot de categorie stuntvliegers gerekend worden, omdat zijn betrouwbaarheid en vechtlust aan het ongelofelijke grenzen.

Het was in 1986 dat ik voor het eerst in Singapore was en samen met de Wau Bulans mijn kostbare vliegers vloog. Bij dat interessante vliegerfeest waren vliegeraars uit Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Italië, Frankrijk en Duitsland en bij ieder van deze vliegeraars komt thans een vreemde gloed van agressie in de ogen als het woord Wau Bulan ook maar wordt genoemd. Op dit vliegerfeest is elke andere vlieger dan de door u in nr. 3 zo geprezen Wau Bulan minstens tien keer doorgesneden met alle gevolgen van dien.

Zo ging Gerard Scholtes mijn voor de zesde keer doorgesneden zeskanter ophalen uit een stuk moeras. Toen hij terugkeerde moest hij zich onder behandeling van een dokter stellen, daar hij aan zijn benen een enorme zwelling en uitslag had gekregen. Hij was n.l. in een plant gestapt, die nogal giftig bleek te zijn.



CLYDE COOK (VOOR DE WAU-TEST)

Het record doorgesneden worden, kwam op naam van de Nieuw-Zeelanders Peter Lynn en zijn maat Clyde Cook te staan. Wie Peter Lynn kent, weet dat hij een zeer aardige rustige vliegeraar is, die met zijn geweldige grote vliegers veel bewondering oogst. Maar zijn maat Clyde Cook daarentegen is nogal recht voor zijn raap en minder aardig, allermint voor de Wau Bulans. Bij hem is het zelfs nu zover, dat alleen al bij het horen van het woord Wau Bulan al zijn geestelijke stoppen doorslaan en hij tot alles in staat is.



Nu is het gebruikelijk dat er op deze vliegerfeesten een of meer verplichte nummers staan, zoals ontvangsten bij sultans of ministers. Het was in januari j.l. toen ik weer in Maleisië was en met de andere vliegeraars, waaronder Clyde Cook en Peter Lynn, bij zo'n hotemetoot thuis was uitgenodigd. Uiteraard kwam toen de lokale Maleisische vlieger, de Wau Bulan, ter sprake.



De vrouw des huizes verdween voor een ogenblik om even later met een schitterende fraaie antieke Wau Bulan terug te komen, die als schilderij normaal aan de muur pronkte.