

# makke(lijke) vredesduif



Dit simpele vlie-gertje naar een Chinees ontwerp, dat we bij uit-zondering op wa-re grootte af-drukken, is bui-ten bij lichte wind met sukses beproefd. Het is heel geschikt voor 14 oktober (wereld-vredes-vlie-gerdag).

Er is voor nodig:

Een vel A-4 bijv. schrijf-(machine)papier. Een bamboe grill-stokje, 2 mm dun en 20 cm lang (200 voor f 1.50). Twee kleine stukjes plakband, 1½ cm breed, een gespleten lucifer en enige tientallen meters dun machinegaren.

Het gaat zo:

(Foto)kopieer de tekening en breng die over op het dubbelgevouwen vel. Let op de middenvouw. De streep-punt-lijnen vouwen we andersom als de middenvouw, de korte streeplijnen langs de vleugelrand net als de middenvouw. Plak-band erom volgens de gestippelde lijntjes. Daardoor ontstaan doorschuif-hoesjes aan de binnenkant en eindhoesjes bij de vleugeleinden. Schuif het aan weerszijden wat aangepunte grillstokje eerst door de middenhoesjes en daarna in de eindhoesjes. Controleer of de vleugels in één vlak liggen. Zonodig bijstellen. De stokeinden zetten zich vast in de eindhoesjes, zodat de afstelling bewaard blijft.

Prik bij de pijl het gaatje voor de lijn. Die wordt vastgeknoopt aan de gespleten lucifer die in de middenvouw blijft liggen. Het grill-stokje is demontabel voor plat vervoer. Een bijpassend kartonnen haspeltje verdient aanbeveling.



harm