

# levenslang voor Andy

---

Het begon niet vrolijk. Als dertien jaar lang bijna een regel is geworden dat de weergoden het vliegerfeest in Scheveningen blijmoedig zegenen, dan gaan we ons op een soort gewonterecht beroepen en voelen ons genomen als regen en storm een keer toeslaan. We wisten op zaterdagavond nog niet dat de zondagmiddag voor de vliegeraars en toeschouwers alles zou goedmaken.

Er was zaterdagavond nóg iets waarvan we de afloop niet wisten. Wel kenden we de voorbereidingen en die mochten er zijn. Heel wat gulle gevers hadden de oproep verstaan om vliegers en aanverwante artikelen bijeen te brengen die bij opbod zouden worden verkocht. Doel: Een ruggesteuntje te verlenen aan de VLIEGER-redactie. Wij (die redactie) staan voor een computer-investering die het ons boven de kop groeiende werk zal moeten verlichten.

In het hout-met-zeildoek strandgebouwtje, waar ratelende regen op het klepperende dak weinig goeds voorspelt, zit een klein gezelschap bezorgd in afwachting. Wie zou in dit hondeweer niet liever huiswaarts gaan dan hier een stel zonderlingen komen subsidiëren? Pas na achten komen er wat meer bezoekers binnen. Op het kleine podium treft men voorbereidingen. Allerlei goederen worden binnen gedragen, dozen neergezet, de microfoon beproefd. Niet te geloven, het schijnt door te gaan. Het aantal lege stoelen neemt af, de ruimte raakt vol.

Na korte inleiding krijgt de veilingmeester Andy King, vliegerwinkelier uit Londen, de microfoon. Hij pakt bliksemsnel met een paar grapjes en truukjes de aandacht van de aanwezigen; het wordt stil. Meteen vult hij die acoustische leegte om vanaf dat moment het initiatief niet meer prijs te geven. In hoog tempo worden vliegers, groot en klein, boekjes, shirts, ja zelfs twee heuse hanggliders aan de man gebracht. Bij de kledingstukken ontpoppen zijn jonge assistenten zich als geestige mannequins. Snel brengen ze de gekochte artikelen naar hun nieuwe eigenaars tegen kontante betaling. Nu blijkt hoe groot en uiteenlopend de verzameling van aangeboden spullen is. Verraste kreten stijgen op als prachtige vlieghuiden worden tentoongespreid. Het opbieden van bedragen gaat razendsnel, om plotseling bij het hoogste bod te stokken als de eigendomswisseling een feit is en het volgende stuk alweer getoond wordt.

Deze flitsende nonstop-show laat een aantal hoogtepunten zien zoals wanneer Thomas Erfurth honderden guldens tegen Helmuth Georgi opbiedt voor een T-shirt van The Blast of als een paar originele Martin Lester-benen voor f 400.- een nieuwe eigenaar vinden. De kersverse bezitter van een hangglider bedenkt dat hij de grote vleugel niet kan meenemen en verkoopt hem prompt weer door. Het tempo wordt nog opgevoerd als de tijd dringt. Bijna tien uur en sommige dingen passeren met twee tegelijk de veiling. Tot het laatste "sold" is uitgeroepen. Zweet gutst van Andy's gezicht. Dan vernemen we de totale opbrengst: f 6000.- heeft deze superverkoop opgebracht.

Welbedankt, organisatoren, gevers, kopers! Maar vooral ook: Thank you, Andy, het was meeslepend!

Op de eerstvolgende vergadering besloot een dankbare redactie tot een permanent VLIEGER-abonnement voor Andy King zonder wie het niet gelukt was. We hopen hem nog lang ons blad te kunnen toezenden.

## Harm

---

### vliegerdag

vliegers klimmen, vliegers dalen,  
vliegers die stijgen en staan.  
mensen kijken, mensen wijzen,  
mensen die komen en gaan.  
wind en wolken, kleuren en licht,  
spel van spanning en kracht,  
tot de zon gaat zinken,  
spankrachten slinken:  
vliegers gaan neer voor de nacht.

ger vlie