

vlieger-kalenders

vliegers op papier '94

De vlieger is de voorloper van het vliegtuig. Het vliegtuig is op zijn beurt weer de voorloper van de ruimtevaart. De heer Ockels symboliseert de toekomst van een fenomeen dat 25 eeuwen oud is. Daarom zijn we zeer vereerd dat prof. dr. Wubbo J. Ockels het eerste exemplaar van onze kalender "Vliegers op papier '94" in ontvangst wilde nemen.

Tot zover de woorden van directeur Martens van drukkerij van Wijland bij de presentatie van de kalender die in een aantal vliegerwinkels te koop is. Dit paradepaard van de firma van Wijland meet 58 x 40 cm en bestaat uit zes kalenderbladen, een tekstblad en een dekblad. Aan het medium kleurenfotografie is op twee van de bladen nog een element toegevoegd waardoor een driedimensionale presentatie ontstaat. Ook zijn op één van de bladen nog metallische reflecterende vlakjes zichtbaar. Men heeft kennelijk een exposé van de technische mogelijkheden binnen het bedrijf willen geven. De foto's tonen een zestal hoogtepunten uit de vliegerwereld, te weten:

Een gedeelte van een prachtige vlieger van Jaap Hemelrijk, de octopus van Peter Lynn, een detail uit een facetvlieger, een vogel van André Cassagnes, de veelcellige vlieger van Silvio Maccherozzi, de flexibele vogel van Roberto Magi en een Japanse cicade vlieger. De foto's zijn van Helmut Schiefer, die met Ton van Lemmen en Hans Houtkamp ook de vormgeving uitwerkte.

De kalender hangt met een vliegerstokje van Bamboe aan een blauw koord, geheel in passende sfeer.

In de tekst bekent Wubbo Ockels al vanaf zijn vroege jeugd te vliegeren en dat samen met zijn studiegenoot, prof. Gerard 't Hoofd nog jaarlijks te herhalen. Zelfs ontvouwt hij nog een nieuw idee: vliegeren met een



zweefvliegtuig tot in de stratosfeer!

Ik denk dat heel wat vliegerfanaten dit combinatie-kunstwerk met trots

aan hun wand willen zien prijken. Daar moet men dan wel f 65,- voor over hebben.

Harm van Veen, Den Haag.

impressions 1994 drachen kites vliegers cerfs volants

Dit is de naam van een fotokalender met kleurenfoto's van Bernhard Maas. Die zijn, dertien in getal, op stevig glanzend karton afgedrukt.

De afbeeldingen zijn op briefkaartformaat, door perforatie zodanig van de kalender te scheiden, dat je na elke maand een vlieger-prentbriefkaart kan losmaken die ook aan de achterkant voor die toepassing is bedrukt.

De foto's laten internationaal min of meer bekende pronkstukken zien tegen een zeer blauwe lucht. Daaronder bevindt zich een "ook" bere-

den Chinese duizendpoot. Opmerkelijk detail: De februari-foto toont een viertal fraai "gedesignde" vogelvliegers waaronder één met staartkiel. De andere hebben een delatoomkiel. Kennelijk heeft de eerste niet voldaan (neiging tot zijwaarts duiken door te ver naar de staart geplaatste kiel zonder compensatie bij de neus).

Deze kalender meet 16 x 17,5 cm en verscheen bij Manus Verlag in Hamburg. De prijs is f 16,50.

Harm van Veen, Den Haag.