



Deze week even tijd besteed aan twee kleine boekjes. Beide meten ze amper 10 bij 15 cm. Het eerste kostte me een gulden (in de ramsj), het tweede kreeg ik ter bespreking opgestuurd.

Het eerste:

Een boekje vol aforismen. "Kernachtige uitspraken. Kort verwoorde gedachten of wijsheden" (van Dale). Knappe of geestige woordspelingen soms. Vol humor ironie of sarcasme. Voorbeelden?

"Tien Geboden wie biedt er meer?"

"Men moet elke zaak van twee kanten bezien!"

"Als een meisje rood wordt, is ze groen"

"Zelfs een hoogvlieger voelt zich wel eens opgelaten".

Ik ben gek op aforismen. Ik heb van dit boekje genoten!

Het tweede.

Een boekje met 75 tekeningen van Harm van Veen. Een groot aantal daarvan werd eerder al in VLIEGER afgedrukt. Cartoons worden ze op de titelpagina genoemd. Dat doet deze verzameling mijns inziens te kort. Het is veel méér dan een verzameling "spotprenten, slaande op bekende personen en actuele gebeurtenissen" (van Dale). Voor mij is het een heel mooie verzameling

getekende aforismen!! Over vlieger-typen, vliegervormen, vliegernamen. Over vliegers en het weer, vliegers en beren, vliegers en sponsors, vliegers en zegswijzen, vliegers en wereldberoemde kunstwerken. Over vliegersaars en over toeschouwers. Ik heb het een paar keer doorgebladerd. En elke keer was er de glimlach, de bewondering, de herkenning en/of het respect.

Een glimlach om de grote dosis humor. Bewondering voor de originele en knappe invallen van Harm. Herkenning van vragen en opmerkingen "uit het publiek"; van situaties en trends uit "het veld". Respect voor het vermogen om met heel weinig lijntjes heel veel te zeggen!

Zoals gezegd verschenen veel van de prentjes al eerder in VLIEGER. Nu ze echter gelijktijdig, licht thematisch gegroepeerd, worden aangeboden, komen ze wat mij betreft veel beter tot hun recht! Pas nu blijkt hoe waardevol deze verzameling wel is. Gezien de kleine doelgroep - slechts vliegersaars zullen er ten volle van kunnen genieten - zat een dure uitgave er niet is. Het werd een offset-achtig drukwerkje, met een uiterst handige spiraalbinding die herhaald doorbladeren zonder enig gevaar voor beschadiging mogelijk maakt.



Mij lijkt het ontbreken van de naam van de tekenaar op de titelpagina een omissie. Wellicht ook is de uitgever er van uitgegaan dat HARM inmiddels een begrip is voor vliegend Nederland. Wanneer je interesse iets verder gaat dan het gewicht van je vlieger en de breeksterkte van je lijnen. Wanneer het vliegeren een wezenlijk deel van het genieten van het leven werd. Wanneer je het leuk vindt je hobby ook eens van een andere kant te bekijken, dan mag je blij zijn, dat de Stichting Nederlandse Vliegerpromotie deze uitgave op de markt heeft gebracht. (Meer dan de kostprijs wordt er mijns inziens niet berekend).

"LUCHTIG LIJNTREKKEN", uitgave oktober 1995, is niet in de boekhandel verkrijgbaar, doch uitsluitend via de vliegerwinkels. Prijs f 6.- .

Gerard Scholtes, Den Haag.

jaargangen 1994 en 1995

Nog voorradig de jaargangen 1994 en 1995 (met kleuromslag). Toezending door overmaking van f 15.- per jaargang naar gironummer 218572 Stichting Ned. Vliegerpromotie Den Haag onder vermelding welke jaargang(en).