

interview



Hij is eigenaar van de vliegerwinkel 'ZEEPAARDJE' op het eiland Vlieland. Zijn naam is Gert, bijnaam: 'Vliegert'. Zijn grote hobby is de triathlon (dus niet vliegeren) maar vliegeren is bij de 53-jarige man een goede tweede. Hij is ooit begonnen met vliegeren - 5 jaar geleden - toen zijn zoons hem een Speedwing aangeprezen hadden. Toen heeft hij op het 'vasteland' een 'FLASH' gekocht om in de winkel te verkopen. Hij dacht toen: "Wie koopt en nou een vlieger voor f 150.-?" Na 2 dagen was de vlieger verkocht. Toen nam hij contact op met de groothandel in Den Haag en kocht daar 20 Speedwings en 3 Flexifoils om te verkopen. Binnen 3 dagen was er nog maar 1 Flexi over. Zo is de Vlielandse vliegerwinkel ontstaan. Ongeveer 3 jaar geleden is Gert begonnen met buggiën. Rond die tijd kwamen de eerste Peter

Lynn buggies op de markt. Hij heeft ervaring met heel veel buggies, maar blijft de Peter Lynn de beste vinden. Dat is dus ook de buggy waar de vrolijke man elke herfst en winter mee over de Vliehors - een gigantische zandplaat - stuift. Hij buggiet met parafoils van 5 of 3,5 meter breed, maar liever met een 'Big Spirit'. "Die stuurt en rijdt wat scherper", zegt hij. Ik vroeg hem ook of er ooit iets is misgegaan. Het antwoord op die vraag was, dat hij een keer met zijn buggy door een plas gereden was die iets dieper was dan gedacht. Ook is hij van mening dat je altijd een helm op moet zetten, zelfs als je weet dat je zonder kunt rijden. Beginners doen gevorderden nou eenmaal na. Maar ook omdat zijn hoogst gemeten snelheid 60 km per uur is. Hij weet overigens zeker dat hij nog harder is gegaan. Het grote probleem van buggiën is

dat het zo verslavend is. Als je een keer gebuggied hebt dan vind je sleuren saai, dan wil je nog maar één ding: 10 cm boven het strand zo hard mogelijk rijden. Hij zegt dat als je een buggy koopt, je er een moet kopen van roestvrijstaal en met kunststof velgen. Gert is geen echte eilander, hij is geboren in Hilversum. Deze winter gaat hij vierlijnen, dat heeft hij nog nooit gedaan. Zijn ideaal is een vliegerwinkel in Skagen in Noord-Denemarken. Hij is daar ooit geweest en heeft daar zelfs al spullen verkocht, op het strand, rechtstreeks uit zijn eigen vliegertas. Dit is een interview met een bijzonder vriendelijke man, afgenomen en verslagen door Matthijs van Heerikhuizen.

Matthijs van Heerikhuizen (13 jaar), Zwaag.

de funflyer

Beste collega vliegeraar, hier volgt de beschrijving van een beetje buitennissig model, maar dat maakt dit model eigenlijk wel zo leuk. De FunFlyer breekt geen records (hooguit een stokje), maar is hier ook niet

voor bedoeld. Gewoon bouwen dan weet je wat ik bedoel!

Vliegeigenschappen.

- maakt weinig geluid
- draait krappe bochten

- vliegt vanaf 4 Bft
- de trekkracht is gemiddeld
- de snelheid is gemiddeld.