

- 8.Kite-O-Holix 57.73/65.88 (cancelled)
- 9.FunUnlimited56.41/68.20 (cancelled)
- 10.Air de Rien 53.45/ (cancelled)
- 11.High Life 52.93/39.76 (cancelled)
- 12.Dust Devils 50.18/ (cancelled)
- 13.On Air 47.15/ (cancelled)
- 14.Magic Flyte 32.54/ (cancelled)
- 15.TheSwallows 30.75/ (cancelled)
- 16.Line Up 20.39/19.04 (cancelled)

#### Donderdag, 13 juli 1995

We zijn bijeen op het strand, niet om te vliegeren maar om een serieus gesprek te voeren. Het is meer dan een week geleden dat de North Sea Cup plaats vond. De onderbreking schijnt ons goed gedaan te hebben. We spreken vrijuit en wisselen onze gevoelens en gedachten uit. De basis van onze recente problemen komen neer op het volgende: Richard kent stemmingen die hij niet altijd onder controle heeft en die een negatieve invloed op het team hebben. Dit is een probleem dat we niet kunnen oplossen, maar nu we het hebben vastgesteld kunnen we misschien leren er mee om te gaan. Ook praten we irritaties en ergernissen uit, die we in onze gedachten hebben. Bijvoorbeeld: ik heb de anderen al lange tijd pogen duidelijk te maken dat ik geen technicus ben en dat de technische kant van de vliegers me niet interesseert. Ik ben niet geïnteresseerd in Icarex of Carrington, hoe diep de welving van een vlieger moet zijn, hoe lang, dik of dun de stokken moeten zijn of wat de beste toestand is. Ik hou alleen van het vliegeren er mee. Dat is een opvatting, die een vlieger-ontwerper, speciaal Nop, niet kan begrijpen. Maar ik geloof dat iedereen ergens goed in is en niet een manusje van alles op het gebied van vliegers behoeft te zijn. In feite komt het hier op neer, dat verdeling van de taken binnen een team veel efficiënter zal zijn. Ik heb het gevoel dat mijn bijdrage aan het team de correspondentie en administratie is, terwijl Richard de vlucht- en vliegerexpert is, Nop de choreograaf en teamleider en Paul de ontwikkelaar en teampragmaticus. Richard begrijpt wat ik zeg en biedt van nu af aan persoonlijk toezicht te houden op mijn vliegers. Bovendien wil hij toezicht houden op de voorraad reserve onderdelen voor het hele team. We stellen zijn aanbod op prijs. We praten tijdens vele koppen koffie nog enkele uren verder totdat we uiteindelijk gemotiveerd en verfrist uit elkaar gaan. We hebben een crises overwonnen.

#### Donderdag 20 juli en woensdag 26 juli 1995.

Het weer is zacht en aangenaam zoals alle zomers zouden moeten zijn. Twee weken lang hebben we omstandigheden waar veel teamvliegers van dromen. Aangename temperatuur met een stabiele en lichte zeebries waarin alles goed gaat en in een paar uur veel wordt bereikt. We besluiten onze praktijk bijeenkomsten wat te verminderen

tot eenmaal per week met een reserve dag in geval van slecht weer of door een andere oorzaak. Dit zal ons schema tot de competitietijd in september voor de zomer zijn. Hoewel ik begrip heb voor de behoefte aan een onderbreking van het strakke schema, lijkt mij een week tussen twee ontmoetingen een lange tijd. Om dat te compenseren besluiten Nop en ik te starten met het vliegeren als paar. Nop gelooft dat het mij helpt mijn individuele capaciteiten te verbeteren en leert me hoe een routine te choreograferen. Hij dringt er op aan dat ik de choreograaf wordt. Ik heb een hele week nodig om de eerste 30 seconden van de balletroutine en hierna nog twee weken voor het "chorograafblok" onder de knie te krijgen, maar ik moet toegeven dat het in ieder geval leerzaam is.

#### Donderdag 3 augustus 1995.

Het is nog steeds warm maar de wind is sterk 4 Bft met uitschieters tot 5 Bft. Verdorie, stormvlieger weer! Om de een of andere reden zijn we in een vreemde stemming, de concentratie is slecht en we giechelen om iedere fout die we maken. Eindelijk hebben we ons in het tweede deel van onze oefening bij het balletvliegeren met muziek weer in de hand. Ik vind onze routine en de commando's van Nop totaal uit de maat; de anderen schijnen het totaal niet in de gaten te hebben. Soms voel ik dat, hoewel ik zeker geen Mozart ben, de anderen of doof of ongelofelijk a-muzikaal zijn. Het is heel jammer dat Stef niet langer in het team zit. Hij was de enige die een oor voor muziek had. Nu we toch over Stef spreken, hij heeft weer een knieoperatie moeten ondergaan en het ziet er niet naar uit dat hij ooit nog als teamlid zal terugkeren...

Er is een ontwikkeling gaande met betrekking tot de Wereld Cup. De "National Director" van STACK-Nederland heeft TEAM SWALLOWS aanbevolen bij de "International World Cup Committee" om dit jaar deel te nemen aan de "World Cup" in Lakes Entrance, gebaseerd op de competitie regels van het seizoen '94-'95. TEAM SWALLOWS is de rechtmatige winnaar, omdat het de meeste punten scoorde als resultaat van deelname aan 4 van de 6 competities (niettegenstaande ze in geen van deze wedstrijden als eerste eindigden). Wij vinden deze beslissing belachelijk en besluiten onze zaak in de vorm van een protestbrief te bepleiten bij de "International Committee".

#### Maandag 7 augustus 1995.

Dit moet de beste zomer sinds jaren van Nederland zijn. Weer is er zon en worden we gezegend met een 3 Bft zeewindje. We vliegeren met de nieuwe lightwind Powerhouses, die een extreem stabiel gedrag hebben. Een goede oefening! We vliegeren 3 uren en zijn tevreden met de freestyle, balletroutine en enige verplichte figuren, zoals de "Knit-one-pearl-one, Basket, Parallel Diamonds" en zelfs de "bloody Cascade"!



We maken plannen voor het volgende competitie seizoen. Zoals gebruikelijk is STACK Nederland weer laat met de nationale competitiedata. We hebben gehoord dat de eerste op het eerste weekend van september zal zijn. Geweldig. Richard weet zijn werkschema voor september pas half augustus. Naar mijn mening moeten alle nationale en internationale STACK-competities tenminste drie maanden van tevoren bekend zijn. De eerste internationale competitie is gepland in de Ostseacup in Fehmarn, Duitsland op 9-10 september.

We gaan nu een twee weken zomeronderbreking houden en onze praktijkoefeningen weer aan het eind van de maand oppakken.

#### Vrijdag, 31 augustus 1995.

Twee dagen voor de competitie in Drachten worden we geïnformeerd dat de competitie niet doorgaat in verband met gebrek aan deelnemers. We zijn erg teleurgesteld. Het afgelopen seizoen konden we geen kampioen worden, omdat we de eerste competities misten en nu kunnen we zelfs niet serieus deelnemen, omdat er geen competitie gehouden wordt! We besluiten toch naar Drachten te gaan omdat vliegerfeest hoe dan ook leuk zijn en we er plezier in hebben demonstraties te geven. Sinds de North Sea Cup zijn al bijna twee maanden verstreken en we willen de andere vliegers graag weer ontmoeten, in het bijzonder het nieuwe Nederlandse viermans team waarmee Paul onlangs telefonisch contact heeft gehad.

wordt vervolgd.

**Michèle de Vries, teamlid Dust Devils.**