

wel te verwachten, hier staat de top van Europa. Dan zijn wij aan de beurt. We lopen het veld op en zetten met hulp van onze ground crew (de Flying Forces) onze vliegers klaar. De field-director vraagt of we er klaar voor zijn, en geeft een teken dat de muziek gestart is. Ik sta er redelijk relaxed bij en wacht tot ik de eerste toon van onze ballet-muziek (een mix van Bladerunner en Eatstatic) hoor. Daar gaat ie! We vliegen! Er schiet een stoot adrenaline door m'n lichaam, maar ik ben goed geconcentreerd. Het gaat goed! Als de muziek van Bladerunner overgaat in Eatstatic hoor ik achter mij een enthousiaste brul van Robo. We gaan lekker. We maken een tussenlanding en maken ons klaar voor een intensief stukje van het ballet. En dan gaat het fout, goed fout....., ondanks dat de wind nog vrij stevig is, maakt Arjo een cointoss die mislukt en het duurt vrij lang voordat de vlieger weer op z'n pootjes staat. Ondertussen vlieg ik in m'n eentje gewoon door, zonder trucs gewoon recht toe recht aan, als ik het maar haal. Ik maak weer een tussenlanding en precies wanneer ik geland ben, staat Arjo weer klaar om op te stijgen. We vliegen de rest van de routine foutloos. Ondanks de crash zijn we tevreden over het resultaat. We worden opgevangen door Robo en Speedy die allebei enthousiast zijn over ons ballet. De choreografie zit volgens hun wel goed, alleen de uitvoering daar moeten we nog wel wat aan bijspijkeren. Een reactie waar we blij mee zijn en die we eigenlijk wel verwacht hadden. Ons ballet moet nog flink doorgenomen worden. We worden gevraagd te groundcrewen voor de Flying Forces, die goed door hun nieuwe ballet (met verrassende muziek!) heenkomen. Op de debriefing worden de scores van die dag bekend gemaakt: 7e plaats Astro Chicken. We hebben niet al te hoog gescoord maar we zijn tevreden. 's Avonds is er een kite-dinner met feest in het tropisch zwembad Aqualud. Het diner bestaat wederom uit een uitgebreid koud buffet. Van eten hebben die Fransen wel kaas gegeten. Na het diner wordt er gezwommen, gedanst en indoor gevliegerd. Ik heb veel feesten meegemaakt maar dit fantastische feest zal ik niet snel vergeten, al was het alleen al omdat ik m'n zwembroek vergeten was AARRRGGGHHH! (Wordt vervolgd.)

Robert van Roon



Arjo Rozendaal (Astro Chicken) & Michelle Velthuisen (Dust Devils) in het Aqualud.

Geen nieuws, goed nieuws?

Surfend over Internet trof ik een pagina van de BV Nederland waarop vermeld stond dat het bestuur van de BV Nederland zich heeft ontheven van haar taken en dat er geen verdere informatie beschikbaar is. Een bestuurscrisis in een notedop. Of een winterslaap die wat lang gaat duren. Op deze pagina's van de BV Nederland of STACK Nederland zou ook een redactioneel stukje moeten komen waarin de leden van onze vereniging van het wel en wee op de hoogte zouden moeten worden gebracht. En daar wringt mijn schoen als redacteur van deze pagina's. Er valt niets te melden los van de geruchten die in dit soort lethargische situaties de ronde doen. Het blijft angstvallig stil rond de vereniging, over de competitie van '96/'97 is niets bekend, een wedstrijd die op 3 december het afgelopen jaar te IJmuiden gepland stond, is niet doorgegaan omdat er niets bekend was: geen verplichte figuren, geen deelnemers, geen juryleden, niente, niets. Wel werd degene die de wedstrijd met medewerking van de BV Nederland zou organiseren twee dagen voor de tijd door de national director gebeld met de vraag of de wedstrijd nog doorging...

Als je dit leest, heeft er misschien een vergadering plaatsgevonden van de werkgroep die in de zomer van '96 ook bijeen is geweest om een werkbaar vorm te vinden om de BV Nederland in bestuurlijk afgeslankte positie te behouden. Vooralsnog lijkt het Nederlandse competitieve vliegeren even op een zijspoor te staan en moet er iemand gevonden worden die de wissel omzet en alles weer op de rails brengt. In ieder geval zal de competitie,

als die er komt, pas in 1997 beginnen en niet zoals gewoon was al in de herfst van het jaar daarop. Als we überhaupt nog STACK-leden zijn want de nieuwe contributie had volgens mij al in de zomer van '96 voldaan moeten worden...

Geen nieuws, goed nieuws. Het kan verkeren. Opmerkelijke feiten uit het net afgesloten STACK-jaar: tijdens de World Cup '96 in Japan werd regerend wereldkampioen AIRKRAFT verslagen door een ander Engels team, SKY DANCE; Robo Spitters werd in Le Touquet Europees individueel kampioen en in november 1996 kreeg ik een uitnodiging voor het derde 'No Wind More Fun' indoor vliegerfestival in de Parkon Hal in Almere Stad. Dit door Fred Meijer georganiseerde indoor-competitie-festival dreigt uit te groeien tot een van de meest toonaangevende. Op 23 februari kun je de internationale indoor-cracks weer bezig zien in een als vanouds strak geregisseerde wedstrijd. Meedoen kan ook, alle informatie bij Fred Meijer, Victoria Regiastraat 32, 1338 ZA Almere, tel: 036 5322241 en fax: 036 5328807. No Wind More Fun III mag je eigenlijk niet missen, het is het Europese indoor competitie evenement. Natuurlijk had ik graag op deze pagina's geschreven hoe goed het allemaal met de Nederlandse competitie gaat, maar de eerlijkheid gebiedt me met enig scepsis de gang van zaken te bezien. Het is me allemaal wat te stil aan het competitieve vliegerfront. Volgende keer, hoop ik, beter nieuws!

Bert Jansen