

alpen, edelweis, kaasfondue en vliegeren



In september ben ik naar Zwitserland geweest voor twee weken vakantie. Natuurlijk gingen mijn vliegers ook mee.

Het fenomeen "street kiting" begint haar opwachting te maken en met name in Duitsland is dit erg populair aan het worden. Korte lijntjes van tien meter, een niet al te grote, sterke, ultra-light vlieger en stunten maar. Het liefst op marktpleinen of brede groenstroken in de stad.

Als je denkt, nou wat heeft dat met Zwitserland te maken, dan heb je gelijk, HELEMAAL NIETS! Daar vliegeren zij voornamelijk op vliegvelden, brede dalen en grote open vlakten langs de vele mooie meren. Dit terwijl zij de perfecte omgeving hebben voor een dagje "street kiting" in haar mooiste vorm... boven op een berg...

Ik ben in Interlaken in de enige vliegerwinkel in het kanton Bern om opheldering gaan vragen. Nou wij

mogen wel zeer blij zijn als Hollanders, want volgens de Zwitserse vliegergenoten wonen wij in het Europese Mekka van het vliegeren. Zij zouden dus zo met ons willen ruilen. Nou, ik ook. Toen ik ze wees op hun mooie locaties en hoe goed je daar kon vliegeren, werd ik een beetje scheef aangekeken. Zo van: "Daar heb je weer zo'n platlander. Je gaat toch niet moeilijk lopen doen op een berg als je op het vliegveld kan gaan vliegeren...".

Maar na tien jaar strand, duinen, grasvelden, enzovoort, wil je wel eens wat anders. Vliegeren in de stad (Rotterdam) blijft leuk, maar niet tijdens m'n vakantie.

Het is vreemd maar wel leuk als je op een bergkam staat te vliegeren en de wind komt links en rechts van je omhoog langs je benen. Je hebt alleen maar een klein beetje dode hoek, maar dan wel recht voor je en recht achter je. Dit heeft tot gevolg dat je een 360° kunt vliegeren vlak boven je hoofd.

Er waren ook plaatsen waar totaal geen wind was. Je kon er niet veel lopen en je moest goed uitkijken anders donderde je 2½ duizend meter omlaag. Ik gebruikte mijn Hot Pepper van H.Q. met 6 meter lijntjes. Een klein indoor vliegertje dat in de winter in de winkels komt te liggen.

Dus als je in de zomer in de sneeuw in je korte broek wilt vliegeren, ga dan naar Berner Oberland in Zwitserland en je hebt de mooiste vakantie van je leven.

Ik hoop hiermee een leuke vakantie suggestie aan de hand te hebben gedaan en als je nog vragen hebt kun je mij altijd bellen.

Bij de foto:

September 1996, met de "Hot Pepper" een 360° boven en achter je op de Brienz Rothorn 2350 m boven de zeespiegel.

Ron Berkhout, Rotterdam
Tel. 0104559031