

open brief



Bergeijk ligt in Noord Brabant, ten Z.O. van Eindhoven. Dat is wat vliegerfeldjes betreft het domicili van onze vliegervereniging "De Kempenvliegers".

Met de leeftijd van 40 jaar en een "rugzak" vol met dierbare vlieger herinneringen, is mijn levensweg één lange vliegerbeweging geworden. Vele warme, lome zomers lang stond, of lag ik "in de slootkant", op 't stoppeltjesveld of op 't Boerenbond(s)-terrein. De enkels vaak stuk, sneetjes in de handen van 't dunne paktouw en een paars/blauwe nagel omdat er weer een nieuwe haspel gemaakt werd. Allemaal heerlijke herinneringen dus en ik zal u met deze korte inleiding waarschijnlijk ook hebben meegedeeld, dat het vliegeren voor mij op de oude manier (vaak ook met "oud" materiaal) net zo veel voldoening geeft als de vliegersport van nu. "Blijven hangen", of "nooitvolwassen geworden" noemt men dat geloof ik. Eens per

jaar krijgen we het toch weer voor elkaar om het Kempenvliegers-vliegerfeest te organiseren op het eerste weekend van mei. We staan dan echt midden in het open veld (zonder stroom en water), maar wel met 11 ha vliegerterrein van goedwillende boeren. Vervolgens wordt er met agregaten en 200 m brandweerslangen ook voor dat broodnodige een oplossing gevonden.

Sinds 1991 zijn we een officiële vereniging en vliegeren we nog steeds op dat ene kleine veldje van onze vliegervriend en keutelboerke. Alleen met het vliegerfeest hebben we dus meer ruimte.

Het woordje keutelboerke bestaat hieruit dat we inderdaad van hem mogen vliegeren als het gras niet te lang is (kuilvoer) en hij het eens gemaaid heeft én eens ooit de tijd heeft gevonden om het vervolgens in te kuilen. Bij deze werkzaamheden heeft hij altijd de "hulp" nodig van zijn "grote" collega-boer of loonbe-

drijf. Vaak zien we op omliggende weilanden het gras per seizoen 4 à 5 keer worden gemaaid en bij het keutelboerke....

Nu dus, al 2 jaar achtereen hebben we eigenlijk niet goed kunnen vliegeren vanaf dat 1e weekend in mei. De rest van het jaar is het sukkelen geblazen, maar ja je mag dat gegeven paard..... Ook zijn we al enkele jaren bezig met uitnodigingen, gesprekken en brieven van en naar de gemeentes Bergeijk (vliegerveld) en Westerhoven (clubhuis), maar het euvel blijft hier, dat we de Kempenvliegers zijn (naburige gemeentes) en niet de Bergeijkse-, Riethovense-, Luykgestelse-, of Westerhovense-vliegerclub zijn. Bergeijk wordt met deze andere gemeentes wel één gemeente Bergeijk! Onze leden komen ook uit Dommelen, Valkenswaard, Steensel enzovoort, dus kunnen we nooit voldoen aan het criterium dat de gemeente handhaaft. Veel leden uit onze gemeente?, daar moet iets op gevonden worden...

Helaas het blijft sukkelen en daarom besteden we met de Kempenvliegers des te meer tijd aan uitstapjes als: vliegerfeest Scheveningen, Oostvoorne, Spaarnwoude, Cadzandbad, Gemert enzovoort. Ook eigen weekenden als op de camping bij de Loonse en Drunense duinen is een jaarlijks evenement. Bij diverse festiviteiten in de regio Eindhoven krijgen we uitnodigingen voor demonstraties en dergelijke. In het clubhuis worden gezamenlijke "oude" vliegermodellen gemaakt, worden buggy's gebogen en gelast en is het elke maandagavond een kakofonie van vliegerenthousiasten die zich te goed doen aan koffie, thee, fris, tijdschriften als Drachen, Vlieger, NCB en vele zelfgemaakte video-opnamen waar ook nog wel eens iets grappigs of schunnig spul tussen schijnt te zitten.

Wel nu, met een grote boog en via een grote omweg komen we bij een andere passie van een paar Kempenvliegers-leden terecht; het video-