

Ieder team dat de bepaalde hoogte dat jaar bereikt zal in het Guinness Book of Records worden opgenomen.

Op deze manier kunnen records van jaar tot jaar opnieuw worden vastgesteld met als resultaat dat de nodige tijd aan de technische ontwikkeling van de vlieger en de uitrusting kan worden besteed. Technici, meteorologen, milieu-specialisten, aërodynamici, metaaldeskundigen, luchtvaart- en elektronica specialisten, zij allen kunnen een plaatsje vinden en allen hebben een kans van hun kunnen blijk te geven.

Praktische nevenresultaten kunnen zijn: sterkere en lichtere composieten, beter staal voor hangbruggen, verbeterde vleugelprofielen bij lage snelheden en accuratere elektrische controle en meer nauwkeurige hydraulische systemen.

Nieuwe inzichten zullen worden verkregen betreffende het weer, de wind en de seizoenen. Het is zeer wel mogelijk dat belangrijke ontdekkingen worden bereikt.

En natuurlijk zullen we plezier hebben! Kun je je voorstellen om een teddiebeer af te werpen op 10.000 voet? Kun je je voorstellen een per radio gecontroleerde parachute,

prijzen voor bereikte horizontale afstanden of precisielandingen? Kun je je camera's aan parachutes voorstellen die films of video-opnamen maken, terwijl ze van 30.000 voet neerdalen?

Laat ons weten wat u meent te kunnen doen. Nu is het de tijd om plannen te maken.

Gilles Lehoux P. Eng.
E mail: glehoux@generation.net
<http://www.generation.net/~lehouxri/gilles>.

Meer informatie op de web site
<http://www.magic.ca/~kite/index.html>.

vliegeren in de brabantse meierij

Ik hoor de woorden nog van mijn vader: "Vrûger maakten we nog vliegers van wilgenhout en plakten we ze vast met aardappels. We vliegerden tussen de Brabantse koeien. Als de staart te licht was hingen we er een graspol in en als het metseltouw brak dan maakten we gewoon weer een nieuwe vlieger".

Hij kan het enthousiast vertellen alsof hij het vliegeren zelf heeft uitgevonden!

Wij weten natuurlijk allang dat ze ergens in het verre oosten al aan het vliegeren waren voordat wij het karrenwiel nog moesten uitvinden.

Waarschijnlijk ligt dit enthousiasme mede ten grondslag aan de oprichting van onze vereniging in Schijndel zo'n negen jaar geleden. Een aantal beginnende vliegeraars in een wijk staken de koppen bij elkaar en een clubje was geboren in de "Meierij 's-Hertogenbosch". En natuurlijk wil je dan als pas geboren club ook je eigen festijn organiseren. Ga een keer op de koffie bij een manege eigenaar in de buurt en na twee

potten koffie heb je een terrein om het eerste vliegerfeest te organiseren. We moeten toegeven: deze typisch Brabantse manier van onderhandelen wordt wel steeds zeldzamer! Het decor was (en is trouwens nog steeds) ook typisch Brabants: een beetje verstopt achter populieren en knotwilgen en tussen de paarden en de koeien. Wij zijn echter geboren en getogen in Brabant en dus nooit anders gewend. Vliegeren is hier dan ook effe anders dan aan de kust: valse wind, eerst je vlieger boven de bomen uit, maisvelden, koeienvlaaien, enzovoort.... En wat je vader kon dat kunnen wij natuurlijk ook of veel beter. Hoor je Pa zeggen: "Geen kunst, met al dat modern spul". Ja Pa, wat dat betreft veranderen de tijden!

En dat die tijden veranderen merken we ook met het onderhandelen. Het bakkie koffie is wel gebleven, maar helaas is ook voor ons de commercie niet meer weg te denken. Even dreigde echter deze commercie de Brabantse gezelligheid de kop in te

drukken tijdens een van onze eerste feesten. Al snel zagen we in dat dit niet de juiste weg was en we draaiden onze klok snel wat jaartjes terug. En wie inmiddels bekend is met ons vliegerfeest weet dat we het de laatste jaren weer als vanouds organiseren.

Ook diverse buitenlandse vliegeraars weten inmiddels "De Meierei in Noord Brabant" te vinden en zijn onze vaste gasten geworden. Wat echter nooit verandert is het genoemde Brabants decor. Oké het materiaal is zoals gezegd gemoderniseerd evenals bijvoorbeeld ook het "vlieger" meubilair: een tuinstoel of een bierkrat in plaats van een boomstronk of zoiets. Inmiddels is onze Meierijse vereniging tot zo'n dertig leden uitgegroeid. Een bekende kern hiervan laat zich regelmatig zien op diverse feesten. Sterker nog! "Vliegerclub Schijndel" heeft haar faam enkele jaren terug weten te veroveren binnen de vliegerwereld door voor een primeur te zorgen! Wij hebben namelijk "de stoelendans". Voor de nieuwsgierigen onder ons: