

natuurlijk het werken de eerste twee weken wel vergeten. Nog steeds krijg ik schampere opmerkingen wanneer ik zeg dat ik ga vliegeren zoals: "Pas je wel op voor het prikeldraad!". Voor de beginnende vliegers zou ik hieraan willen toevoegen: **"Onderschat nooit de trekkracht van een vlieger, voor je het weet gebeuren er ongelukken"**.

En de Speedwing? Ja die zit nog steeds in mijn tas en heeft na deze gebeurtenis nooit meer lekker gevlogen of zou ik er bang voor zijn geworden? Dat zou best kunnen.

Na deze ervaring kwam ik steeds meer mensen tegen die ook met het vliegervirus waren besmet.

De oprichting van de vliegervereniging FLYING CIRCUS is voor mij dan ook niet onverwacht gekomen en heb ik en anderen met mij, deze oprichting met enthousiasme begroet. Acht vliegers van de eerste orde namen het voortouw en velen zijn hen gevolgd.

Wanneer je in een vereniging zit zie en hoor je veel. Bij het lezen van de diverse vliegerboeken viel mijn keus dan ook op een eenlijner om als eerste vlieger zelf te maken. Het werd de vleermuis met de bekende flapper vleugels. Op zich een model dat ook door de beginner makkelijk te maken is met weinig zoomwerk. Het resultaat mocht er in mijn ogen zijn. Mijn eerste eenlijner kon het luchtruim kiezen. Natuurlijk kom je na verloop van tijd ook op diverse vliegerfestijnen en zie je allerlei grote vliegers die mij altijd al fascineerden. De bouwbeschrijving in Drachen Magazin van de Octopus van zeven meter kwam als geroepen voor mij. Na het maken van de mallen begon het snij- en naaiwerk. Hij ziet er leuk uit. Als ze bij de bouwbeschrijving het aantal werkuren hadden gezet, weet ik nog zo net niet of ik hem wel gemaakt had. Alleen het naaiwerk van ongeveer 150 uur is niet niks en wanneer je hem 50 meter oplaat kun je niet eens zien dat hij 7 meter is.



Ook het bouwen van de stuntvlieger de Wolf is al een keer door mij geprobeerd met als resultaat een gemodificeerde Challenger die capriolen kan uithalen als een Revolution. Na de eerste aarzelende stappen op het vierlijnergebied met geleende lijnen, handvatten en goede raad van Nathalie was ik op slag verliefd, op de Revolution dan!

Begonnen met een Speedwing bezit ik inmiddels een hele collectie vliegers. Mijn hele gezin assisteert mij vaak met het vinden van de juiste afbeeldingen en is bij de vliegersport betrokken. Eén gezamenlijk bouwproject binnen de vereniging vraagt nog aparte vermelding. Met z'n allen hebben we een Playsail van 6 x 7 meter gemaakt. Ieder lid maakte een vlak van een vierkante meter. Op de foto is het daarmee samengestelde playsail van "Flying Circus" afgebeeld. De andere foto bevat het door mij geleverde vierkant met de Lion King vanwege de verenigingsnaam.

Het "vliegervirus" heeft bij mij een vruchtbare bodem gevonden!

Met dank aan allen die mij met raad en daad in deze vliegersport hebben bijgestaan.

Wim Kleinhesseling, Dinxperlo.