

## HET VLIEGERFEEST DRACHTEN 6 SEPTEMBER 1997.

Een droge dag en veel wind. Dit alles werd voorspeld door onze weerdeskundige Piet P. (U weet wel van "Oant Moan"). Om 10.00 uur 's ochtends hadden wij dat weer ook. Verschillende clubs waren ook aanwezig zoals Tako Kichi, Windkracht, Stijgkracht en Flying Circus. Deze zorgden voor een schitterend schouwspel. Er moest veel uit het programma geschrapt worden, maar op een gegeven moment hadden we toch het sanjo-vechten! Drie sanjo's verloren het van ... een vlieger die buiten mededinging meedeed. Het bleek een dubbele paraslee te zijn die de raarste figuren maakte maar en passant de lijnen van de sanjo's doorsneed. Alle vliegers die losraakten werden teruggebracht!. John Verheij had een nieuwe trein met circoflexen. Drie cirkels, die achter elkaar gekoppeld, mooi heen en weer bewogen. Er werden demo's teamvliegers gegeven door Line Up uit Groningen. Herman van den Broek zorgde ervoor dat zijn Octopus bij windkracht 4/5 Beaufort de nieuwe Friese windturbine van  $\pm 360 \text{ m}^2$  de lucht in trok. Voor de jeugd werd ook alles uit de kast gehaald om er deze dag iets leuks van te maken. Vliegers bouwen, beschilderen en de snoepregen waren zeer in trek. Tom Vinken uit Someren liet zien wat voor prachtige vliegertjes je kunt knippen uit een papiertje van 10 x 10 cm. Het vliegt en soms kun je het nog opeten ook! Flean Freon (vliegervrienden) bedankt voor de gezellige dag. De publieke belangstelling viel helaas tegen door de begrafenis van Lady Diana. Toch mag de club terugzien op een geslaagde dag.

**Vliegervereniging "Wynpûst"**  
**Henk Boelens, Drachten.**

