

nabeschouwing

DUTCH KITERS EXCHANGE

De sporthal Almere-Buiten was op 9 november j.l. opnieuw de locatie voor de 3e Dutch Kites Exchange. Aan de opkomst was duidelijk te zien dat het evenement een vaste plek inneemt op de agenda van vele vliegeraars. Het organiserende Up-Wind Flevo Objects (UFO) uit Almere, is dan ook zeer gelukkig met deze ontwikkeling. De meeste actieve verenigingen presenteerden zich met een eigen stand. Maar ook vele individualisten lieten zich niet onbetuigd. Op het presentatie-terrein waren dan ook vele schitterende (nieuwe)creaties te zien. Het demo-terrein werd voor een groot deel van de dag in beslaggenomen door de stuntvliegers, waarbij de nieuwste tricks te zien waren. Mini-vliegers kregen ruime aandacht, met workshops van Ton Vinken, een stand van IFOSK en een wedstrijd. Deze mini-vlieger wedstrijd kende een primeur wat betreft de beoordeling. Het door Ton Vinken bedachte jury-systeem leverde een leuke discussie op. De overwinning ging naar Wim Tigchelaar, hoewel het een zeer nipte zege was. Een leuk schouwspel leverde de presentatie van nachtvliegers op. Op de tribune van de donkere sporthal hingen tientallen van reflectie-band voorzien vliegers van Flying Circus, die met zaklantaarns aangelicht werden. Een probleem diende zich aan toen bleek dat de lampen van de hal minimaal een half uur uit moesten blijven. Gelukkig bleek de beheerder makkelijk over te halen zodat iedereen zijn tocht langs de vele tafels kon voortzetten. Een redacteur van uw lijfblad riep met behulp van een radiografisch bestuurd heliumballon op, zich toch vooral te abonneren op VLIEGER. Voor degene die verhinderd waren deze dag, bestond

nog de mogelijkheid om het geheel op Internet te volgen. Met behulp van een digitale camera werden opnamen gemaakt die direct op de home-page van UFO te zien waren.

Al met al een zeer geslaagde dag, waarbij het jammer blijft dat niet alle verenigingen aanwezig waren. Zij krijgen volgend jaar opnieuw de kans om mee te werken aan een perfecte afsluiting van het vliegerseizoen.

Maarten van Hienen, voorzitter UFO Almere.

makkie

Toen ik gevraagd werd om met kinderen van de basisschool vliegers te maken, ben ik gaan werken aan een eenvoudig model, dat een ruime foutenmarge kan hebben en toch goed vliegt. Een makkie dus. Verder wilde ik niet aankomen met de eeuwige sleevlieger, ook al is die nog zo goed.

De organisator stelde mij vuilnis-

zakken ter beschikking en bamboe plantenstokjes van 40 cm, je kent ze wel; gespleten bamboe, vrij dik, krom en eigenlijk te zwaar voor een vliegertje. De vlieger is uiteindelijk een diamant geworden van 40 x 40 cm. De staander is het bamboekstokje en de ligger is van 1 mm fiberglas. De ligger kruist de staander op 1/5 van de lengte, dus op 8 cm van de neus. De stokjes worden eenvoudig met plakband op het plastic getaped. Het enige dat ik zelf deed was het plaatsen van de toom met een dikke naald door het plastic. De toom moet zo worden afgesteld, dat de knoop bijna op het uiteinde van de ligger komt en bovendien 1 à 2 cm daaronder. *)

De vlieger kan zonder staart vliegen, maar met een strookje gekleurd plastic ziet het er leuker uit, dus heb ik dat er aan toegevoegd. Een draadje garen voldoet al als vliegerlijn.

*) Waar de toom draad onder aan de vlieger wordt bevestigd doet er minder toe.

Wim

