

demonstratieveld en er zijn velden voor 1- en 2-lijners. Ook is ons *SPRING-BEREN-TEAM* weer aanwezig zodat de knuffels van de kinderen na een geslaagde landing een gratis springbrevet in ontvangst kunnen nemen. Wij hopen dat de weergoden mee zullen werken zodat wij terug kunnen kijken, zoals de afgelopen jaren, op een mooi, gezellig en geslaagd vliegerfeest dat begint om 10 uur. Inlichtingen: HET Vliegertje tel. 0243774350 fax. 0243782120.

OIRSBEEK, Limburg.

In het verleden werd elk jaar een vliegerfeest in Oirsbeek georganiseerd door VLIEG-ER-UIT en jeugdvereniging Don Bosco. Het was ieder jaar een erg gezellig vliegerfeest, wat de vliegeraars onder ons, die al wat jaartjes meedraaien, kunnen beamen. Helaas is zoals bij de meeste mooie dingen, hier voortijdig een eind aan gekomen door persoonlijke omstandigheden van de organisatoren.

Twee jaar geleden hebben wij "The Swallows" (bestaande uit: Marcel Dings, Hans Alzer, Ronald Queis en Karin en Roger Stevens) in samenwerking met Inge Nap en VLIEG-ER-UIT Maastricht voorzichtig geprobeerd de draad weer op te pakken door een soort reünie te organiseren van vliegerfeest Oirsbeek, wat achteraf een groot succes bleek te zijn! Op 13 en 14 september jl. hadden we ook weer een vliegerfeest georganiseerd. Tijdens dit vliegerfeest was er veel te zien wat betreft demonstraties zoals: een Cody met 7 meter spanwijdte, twee centipedes van ± 65 meter, teamvliegeren, buggy-rijden, een mooie parapent, lolly's droppen voor de kinderen en natuurlijk de vele mooie éénlijners, met het genot van een hapje en een drankje. Al met al was het een vliegerfeest met veel gezelligheid en zeker de moeite waard om een volgende keer te bezoeken.

Eigenlijk wilden we om de twee jaar een vliegerfeest organiseren maar door het bezoek van vele enthousiaste vliegeraars en de vele positieve reac-

ties, hebben we besloten om het vliegerfeest Oirsbeek tot een jaarlijks terugkerend festijn te laten worden. Gelukkig hebben we een plaatselijke boer bereid gevonden, om zijn perfect grasveld ter beschikking te stellen voor ons jaarlijks vliegerfeest. Dit is in tegenstelling tot stoppelvelden natuurlijk een vooruitgang, daar de geschikte vliegerterreinen in onze omgeving dun gezaaid zijn!

Wij willen daarom ook aan alle vliegeraars van het binnen- en buitenland vragen om een plaatsje op hun kalender te reserveren op....**29 en 30 augustus in 1998 voor vliegerfeest Oirsbeek....**

Of je nu met prachtige éénlijners vliegt, of met twee, drie of vierlijners, iedereen is van harte welkom!

Een demonstratie geven van je kunnen behoort tot één van de vele mogelijkheden.

Voor meer info: Marcel Dings tel. 0455218836 of Karin & Roger Stevens tel. 0464424096

Tot ziens op vliegerfeest Oirsbeek.

WEUSTENRADE, Limburg.

Op **12 en 13 september** organiseren wij weer de tweede "SO WHAT KITE MEETING". Op twee grote velden is er plaats voor een-, twee-, drie- en vierlijners, buggy's, rokkaku gevechten volgens Martin Lester (just for fun), vliegerbouwers uit binnen- en buitenland tonen hun eigengemaakte prachtstukken en zaterdagavond is er van ± 21 tot 24 uur het nachtvliegeren. Je kunt er snuffelen op vliegerstandjes, er is een vlieger EHBO aanwezig, een workshop. Een heus jongleerplein met begeleiding zorgt voor de nodige afwisseling. Jong en oud kan er z'n kunnen demonstreren. Een clown, Kwatch, zorgt nog voor een vrolijke noot en kinderen mogen hun knuffel meenemen die dan aan een parachute naar beneden mag springen om z'n bull te halen. In ons Café kan men koffie, fris en andere drankjes, broodjes en snacks krijgen.

Kamperen is mogelijk, maar alleen met reservering (gratis). Ontbijt voor

zondagmorgen (kosten f 11.00) vooraf over te maken. De opbrengst van het hele vliegerfeest komt ten goede aan het Ronald Mc Donald Huis te Maastricht. Iedereen, vliegeraar of toeschouwer is van harte uitgenodigd en samen maken wij er een gezellig en leerzaam weekend van, met of zonder wind.

Voor meer informatie of aanmeldingen: Speels, tel/fax 0464512913, So What Kites tel. 0455210198, Fons tel. 0464747157

APELDOORN.

In het weekend van **12 en 13 september** organiseren wij als verlengstuk van de feestweek ter nagedachtenis dat Prinses Wilhelmina 100 jaar geleden gekroond werd tot Koningin, ons vliegerfeest. Wij hebben de beschikking over twee grote weilanden, zodat we op gescheiden velden kunnen vliegeren met een- en meerlijns vliegers. Rondom het grootste veld kan gratis gekampeerd worden waardoor men desnoods vanuit de tent kan vliegeren. Op de zaterdagavond willen wij gaan nachtvliegeren met reflecterende- en anderszins verlichte vliegers.

Wij doen ook een beroep op vliegeraars die in het bezit zijn van oude vliegers om hiermee te komen vliegeren of deze tentoon te stellen. Op vrijdagmiddag kunt u al op het terrein terecht. Als de weergoden meewerken kunnen we hopelijk terug kijken op een geslaagd feest dat voor herhaling vatbaar is,

Info: Albert Mannak tel. 0555413146 of Henk Hijstek tel 0555419160.