

# wereld-primeur met diabolo

Op het 10e vliegerfestival in Gemert kwamen we met ons campertje naast een aantal jongleurs/acrobaten te staan. Zij waren door FFF-lid Eric uitgenodigd een vuurspuwshow te geven bij het nachtvliegeren, en, omdat in veel vliegerwinkels ook het één en ander aan jongleerspul te koop is, dacht men dat er overdag ook best interesse voor zou zijn.

Het publiek vond het allemaal prachtig, maar gedurende de hele dag keken de vliegeraars raar naar de jongleurs/acrobaten en de jongleurs/acrobaten minstens even raar naar de vliegeraars....

Toch, een uur voor het nachtvliegeren zou beginnen, begon het ijs te breken. Veel mensen (en wij ook) waren hun vliegers alvast op een stabiel hoog plekje aan het zetten en de jongleurs waren deze keer met diabolo's bezig. Eén van hen is hier werkelijk heel bedreven in en liet achteloos twee diabolo's tegelijk draaien. Op een gegeven moment zei hij dat het eigenlijk wel een leuk idee was om een diabolo langs de vliegerlijn omhoog te laten lopen. Nou, vliegers genoeg!

Na wat geprobeer werd snel duidelijk dat hier geen geweldige resultaten mee te bereiken waren. Maar om

de diabolo heel hoog op de vliegerlijn te gooien zodat hij langs deze lijn naar beneden zou rollen leek zeer wel mogelijk, helemaal toen de vliegerlijn-vasthouder door kreeg dat je de diabolo op kan vangen door de vliegerlijn te bewegen. Na een aantal keer misgooien was het steeds vaker "raak" en werd de rij publiek steeds dikker.

Nog mooier werd het toen de vliegeraar (een ander inmiddels) de lijn een enorme ruk gaf vlak voor de diabolo beneden was, waardoor de diabolo weer omhoog schoot en ruim 10 meter achter de vliegeraar op de grond kwam. Toen zich daar even later een tweede diabolo-er opstelde om deze aanvloegende diabolo op te vangen was de primeur af: The Kite-Walking Diabolo (of zo). De eerste keer dat deze routine slaagde kwam er terecht een spontaan applaus.

Volgend jaar gaan we oefenen met stuntvliegers.

**Peter Simons, Eindhoven.**

