



Donderdagavond vertrokken wij naar Harlingen waar de boot ons in 2 uur op dit schitterende eiland bracht. Snel naar de boerderij om alles uit te pakken en alvast wat buggy's gereed te maken. Het stormde dat het een lieve lust was en we besloten dan ook al snel om onze vrienden, die pas vrijdagochtend zouden komen, een belletje te geven om toch nog maar wat kleiner formaat vliegers mee te nemen omdat de wind niet van plan was in kracht af te nemen. Nadat we de volgende ochtend de overige vliegers van de boot hadden gehaald zijn we naar het "groene strand" gegaan dit bevindt zich links van de haven en strekt zich bij laag water kilometers ver uit. Wat een perfecte locatie is dit. Iedereen begon dol enthousiast z'n spullen gereed te maken en al gauw reden de eersten richting de horizon weg. Snel bleek dat het geen verkeerde beslissing was geweest om toch maar wat kleinere vliegers te laten meenemen omdat er nu een werkelijke West 7 stond en de snelheden dusdanig hoog opliepen dat het niet langer verantwoord was met bijvoorbeeld 3 meter foils te rijden. Het strand is er echt fantastisch, het is keihard en je vindt er bijna niemand. Na een geweldige dag

vliegen zijn we allemaal bekaft teruggekeerd naar de boerderij waar de verhalen de rest van de avond de ronde deden. Ja dit was het helemaal daar was iedereen het over eens. Zaterdag was het niet anders zelfs begon het zonnetje nog lekker te schijnen en je moest oppassen dat je niet verbrandde.

Halverwege de dag besloten we een parcours uit te zetten en onderling eens te kijken of we een soort wedstrijdje konden rijden, dat uitmondde in een ware strijd om de eerste plaats. Leuk om te zien hoe fanatiek men gaat

rijden als er een beetje competitie plaatsvindt!

Al met al was dit weer een fantastische dag die werd afgesloten met een bezoek aan het café waar Hessel optreedt, dit moet je gewoon meegevoelen hebben als je op Terschelling bent en het was best gezellig. Zondag nog een dag heerlijk gereden waarna we allemaal moe en uitgeput terugkeerden naar de vaste wal. We kijken nog vaak terug naar dit onvergetelijke weekend op dit vliegerfriendly eiland met z'n waanzinnige stranden. Ik wil iedereen aanraden die ooit in de gelegenheid is dit eiland te bezoeken er zeker gebruik van te maken.

Als je nog wat meer wilt weten over Terschelling stuur dan gerust een briefje aan:

Heiko Cramer
Meidoornrode 10
2215 LE Voorhout
E-mail: hcramer@hetnet.nl

