

de a-4 competitie



A4-papier (en wat lijm of nietjes) gemaakt. Wat te denken van exotische namen als de Flutterby, Fansail Bat en Tadpole?

Wellicht ben ik te lang weg, maar ik heb nog nooit gehoord van dergelijke competities in Nederland. Tijdens het Festival of the Winds (Australië) wordt een krantenvliegercompetitie gehouden; en in Indonesië worden de inzendingen voor de mooist versierde vliegers (1000!) aan een lijn geregen en als trein opgelaten. Zeker weten dat een kranten- of A4-vliegercompetitie open voor iedereen de toeschouwers/bezoekers van een vliegerfestival meer aanspreekt dan menig geavanceerd vliegerballet.

Wie durft zich in Nederland op te werpen als organisator van een dergelijk evenement, of wie doet dat al? Wie wil er inspiratie opdoen in het maken van A4-vliegers, of wil een leuk ontwerp hebben voor een competitie? Stuur me een e-mail of brief via de redactie van VLIEGER en ik probeer je een copie van bovengenoemd boekje te bezorgen.

De Vliegerende Hollander, Bart van Assen, Indonesië.



DE A-4 COMPETITIE.

Het idee om een A4-competitie te opperen lag al enige jaren in mijn computerarchief virtueel stof te vergaren. Het enige dat er op "papier" stond was de titel en de opmerking 'competitie om zo lang mogelijk een vel A4 in de lucht te houden'. Ik weet dat het idee niet van mezelf is, maar tijdens een discussie met een vliegerbouwer (Otto Vossen?) is het blijven hangen. Recentelijk struikelde ik echter over een boekje dat de A4-competitie weer in het voetlicht bracht. Beth Matthews (Australië) heeft in 1987 een klein boekje geschreven genaamd KITE-FOLDS, waarin 11 verschillende vliegers worden vermeld uit enkel één vel

