

INDONESIE LIJDT AAN VLIEGERGEWELD

Hoewel ik er geen onderzoek naar heb gedaan, ben ik er van overtuigd dat de belangrijkste doodsoorzaak van vechtvliegers verstrikking is. Natuurlijk eist het verkeer ook zijn slachtoffers, maar daar blijft het meestal bij lichte beschadigingen; een overreden vechtvlieger zal, zelfs met asfaltreliëf, vaak nog wel vliegen. Verstrikking, in boom, telefoon- of elektriciteitslijn, is in de meeste gevallen het einde voor een vechtvlieger. Na verstrikking onderneemt de vechtvlieger, vaak tevergeefs, verwoede pogingen om opnieuw los te breken en veroorzaakt diverse logistieke problemen voor de Indonesiërs. Door het rukken en trekken aan de glaslijn doorsnijdt de vechtvlieger met zijn glaslijn de isolatie van telefoonlijnen, zodat kortsluiting ontstaat. Daarnaast trekken groepen verstrikte vechtvliegers in het hoogseizoen regelmatig elektriciteitslijnen kapot, waardoor hele stadswijken zonder stroom komen te zitten.

Aan deze doodsstrijd komt pas definitief een einde als er regen valt, want water is fataal voor een papieren vechtvlieger. Binnen een mum van tijd vergaat het papier onder de tropische stortregens. En omdat stokken en toom vrij langzaam vergaan blijft het overgebleven geraamte lang hangen. Zacht wiegend door de wind langs de stokken, als een soort van waarschuwing voor soortgenoten.

Maar er is nu een nieuwe veel robuustere generatie vechtvliegers. Voor slechts 100 roepia meer kan iedereen nu een vechtvlieger bekleed met een soort mylar kopen, vrijwel ongevoelig voor regen. Dit resulteert in een veel langere levensduur, zeg maar een vechtvlieger voor het leven. En aan de andere kant betekent het dat de doodsstrijd van verstrikte vechtvliegers veel langer duurt en de problemen met betrekking tot telefoon- en elektriciteitslijnen alleen maar zullen toenemen. "Indonesië lijdt onder vliegergeweld" zou daarom in de naaste toekomst wel eens een daadwerkelijke krantekop kunnen zijn.

De Vliegerende Hollander, Bart van Assen, Indonesië



THAISE HOMEPAGE

Op Internet bevindt zich een spectaculaire Thaise homepage met mooie vechtvliegers:
<http://coco.av.s.co.th/educa/Singha/kite.html>

Bart van Assen, Indonesië