

Hij wilde vrij vliegen en niet gehinderd worden door een touw of door te weinig wind.

Het lukte hem een gemotoriseerde vlieger te bouwen en hij werd bekend als de eerste luchtvaartpionier in Engeland.

In 1913 stierf Cody toen zijn watervliegtuig in de lucht samenklapte. Zijn bijgelovigheid in de kleur groen verbood hem en al zijn passagiers ook maar het geringste stukje van deze kleur te laten dragen. De laatste keer vergat "Papa Cody" zijn passagier te controleren: Luitenant Evans had groene sokken aan!!!



*Een deel van het Cody-manlifting systeem op het vliegerfestival te Scheveningen 1983.*

## IS WINNEN ALLES WAT ER TELT?

Als trouwe lezer en fanatiek vliegeraar graag het volgende.

Sinds enkele maanden heeft het buggy-virus mij in zijn greep. Binnenkort schaf ik mijn eigen buggy aan en dan ben ik met regelmaat te vinden aan de kust. De afgelopen tijd heb ik de fijne kneepjes kunnen leren doordat onder andere Johan van Kemenade mij liet rijden in zijn buggy. Ik leerde een groepje buggy'ers kennen die met veel plezier deze sport bedrijven. Om de vier weken komen zij bij elkaar ergens aan de kust en dan is het lekker een dagje buggy'n. Onderling kleine wedstrijdes rijden, genieten van de snelheid en van het lekker buiten zijn. Als ik de diverse tijdschriften zo lees dan lijkt het wel alsof er de laatste tijd nog maar één ding telt en dat is winnen.



Zo lees ik in een verslag van het Europees Kampioenschap in De Panne in een Duits vliegertijdschrift alleen maar over het competitieelement. En uitspraken van de winnaar liegen er ook niet om. De een is nog

beter dan de andere en de ene buggy is nog sneller dan de andere. Ik kan me nog herinneren dat het moderne vliegeren aan zijn opleving begon. Steeds meer mensen begonnen met deze hobby. Er kwamen wedstrijden op nationaal en internationaal nivo. Alleen bleef tot nu toe de gezellige en collegiale sfeer gehandhaafd. Vlieger stuk ? Geen nood er is altijd wel iemand die helpt. Jazeker, ook een directe tegenstander geeft wel eens een reserveonderdeel af. Ik heb het zelf mogen meemaken. Er zal altijd een groep zijn die het buggy'n als pure sport ziet. Prima !

Maar waar blijft de recreatieve rijder? Lekker met zijn allen op het strand meters maken. Ik ben benieuwd naar reacties !

<http://leden.tref.nl/verst.h>  
e-mail: [verst.h@tref.nl](mailto:verst.h@tref.nl)

**Henk Versteeg, Tiel**