

van een zeer geslaagd vliegerfeest dat voor herhaling vatbaar is. Als kleine groep begin je het eerste een geschikte datum en locatie uit te zoeken waar je het vliegerfeest kunt organiseren. Daarna volgt een hele lijst van toestemmingen aanvragen om het vliegerfeest überhaupt te mogen organiseren. Als dit allemaal gebeurd is ga je bekijken welke faciliteiten je nodig hebt op het terrein zelf en buiten het terrein zoals bijvoorbeeld, een toilet voor dames en heren, bewegwijzering, E.H.B.O.-tent, geluidsinstallatie, stroomaggregaten, parkeergelegenheid, eten en drinken enzovoort, enzovoort. Dat met dit alles kosten gemoeid zijn behoeven wij je natuurlijk niet uit te leggen. De kosten kun je drukken door de plaatselijke middenstand te benaderen om een bijdrage te leveren aan het vliegerfeest. Het bedankje komt te staan bij de officiële aankondiging in een streekniewsblad. Je staat er soms van te kijken hoeveel mensen (wel na enige foto's en uitleg) onze hobby een warm hart toedragen. Ook moet je zorgen voor voldoende vrijwilligers om een handje te helpen bij het opbouwen en afbreken van het vliegerfeest. Natuurlijk het liefst niet de plaatselijke vliegeraars want die moeten op het vliegerfeest onze hobby demonstreren aan kijkers. Vaak willen broers, zussen of bekenden, na gevraagd te zijn, graag een handje helpen bij het realiseren van het vliegerfeest. Wat ook belangrijk is om een plaatselijke vliegerzaak te vragen om aanwezig te zijn met verkoop van vliegerspullen. Dat niet alleen om reparatiespullen voor de vliegeraars te hebben maar ook om alle nieuwe mensen die het vliegervirus hebben opgelopen in de gelegenheid te stellen om materiaal, vliegers, boeken enzovoort te kopen. Een niet te vergeten item is natuurlijk ook de promotie van het vliegerfeest in streekbladen, vaktijdschriften (VLIEGER, Sport & Design Drachen), de streek TV en vooral niet te vergeten INTERNET. Dat met de hele organisatie veel tijd

en zweetdruppeltjes gemoeid gaan mag duidelijk zijn, maar als je op het einde vele leuke reacties van de vele vliegeraars krijgt, maakt dit heel veel goed. Waarom wij dit schrijven! Om andere groepjes van vliegeraars enthousiast te krijgen om ook eens een vliegerfeest te organiseren en natuurlijk mensen bekend te maken met de hobby (modern) vliegeren en het liefst aan te steken met het vliegervirus. Dat op ons vliegerfeest, dat overigens plaats zal vinden op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 1999 op de stoppelvelden in Oirsbeek, van alles te zien zal zijn op vliegergebied en tevens een van de weinig nog bestaande Nederlandse viermans stuntvlieger-teamformatie (The Swallows) acte de presence zal geven, hoeven wij natuurlijk niet uit te leggen. Wij hopen dat jullie een plekje in je agenda vrij kunt houden voor ons vliegerfeest om ook weer dit jaar van vliegerfeest Oirsbeek een geslaagde happening te maken. Tot ziens in Oirsbeek!!

The Swallows.

Correspondentieadres:

Karin & Roger Stevens,
Kastanjestraat 2, 6438 GP Oirsbeek.
Tel 0464424096 fax. 0455241686.

REUSEL.

Op 4 en 5 september zal aan de Postelsedijk 13a te Reusel het 8e vliegerfeest worden gehouden. Wederom is de organisatie in handen van de Reuselse vliegervereniging Dutch Kite Club. Tenten en caravans zijn welkom vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit:

Op zaterdag is de aanvang om 13.00 uur en zal alles in gereedheid gebracht zijn. Om 19.30 uur wordt het nacht-vliegeren officieel geopend en worden de vliegers professioneel belicht met gekleurde schijnwerpers dat een mooi schouwspel oplevert. In de verwarmde feesttent zal een live orkest zorgen voor een swingende avond.

Op zondagmorgen is er voor de overblijvers een gratis ontbijt. Vanaf 10.00 uur kan iedereen genieten van wat er allemaal te zien en te doen is.

Op de eerste plaats (bij voldoende wind) mooie vliegers in de lucht. Zo is er ook onder andere een hamburgerwagen, ijs-verkoop, snoep, gratis schminken, diverse loterijen, een ballonnenwedstrijd enzovoort. Als primeur zal de Kempisch Radio Amateur Club door middels van een vlieger, die voorzien is van een zendontvanger, contacten gaan leggen met onder andere Japan, Australië en andere verre landen. Een en ander zal via de geluidsinstallatie duidelijk te horen zijn. Natuurlijk worden er dan vragen gesteld over de plaatselijke vliegertraditie. Goede doelen zoals de kankerbestrijding, hartstichting, dierenambulance en andere stichtingen krijgen bij ons gratis de gelegenheid om hun mooie werk te promoten. De sluiting van het vliegerfeest zal om 17.00 uur zijn.

Tot het eerste weekend van september in Reusel...

Voor inlichtingen kunt u bellen met Cor van Gool tel. 0497643218.

Dit artikel is op het allerlaatste moment nog opgenomen. Verkleind maar toch nog geplaatst

TOEN WAS VIEGEREN HEEL GEWOON

Ken je het strand aan zee bij Cadzand? Neen? Dan wordt het hoog tijd om eens te komen vliegeren in het land waar het leven goed is!

We zoeken vliegeraars, voor wie het vliegeren nog een feest is en die belangeloos hun vlieger willen oplaten, want we willen er in het weekend van 31 juli - 1 augustus 1999 een ouderwets gezellige party van maken.

Vliegeraars die ook willen nacht-vliegeren en demonstraties in het weekend willen geven, kunnen overnachten in een grote tent naast strandpaviljoen Caricole. Er wordt zondagmorgen voor ontbijt en enkele consumptiebonnen gezorgd.

Cadzand-Bad heeft een prachtig strand om te vliegeren en er is voldoende plaats. Zoek een mooie plek naast vrienden en bekenden. Voor de goede sfeer zorgen we zelf! En bedenk wel: Zeeland kent de meeste zonnige dagen van heel Nederland.

Belangstelling? Bel dan even een van de volgende nummers:

0117-391864, 0117-391818 of 0117-392144.

Gelieve wel aanmelden in verband met de slaapplekken en het ontbijt van zondagmorgen. Tot ziens.

VLIEGERGROEP CADZAND-BAD.