

# nabeschouwingen



## SO WHAT KITEMEETING 98.

Op 12 en 13 september was het dan zover. Ondanks de vele regen van vrijdag en zaterdag was om 2 uur alles opgebouwd en bedrijfsklaar zoals dat heet. Miel kon beginnen in zijn "Kiteshop", Fons en Rick konden met hun Rokkaku's (vechtvliegers) de eerste proefvluchten maken.

Nadat de Red Bull tent garriveerd en opgebouwd was, waren we compleet en konden we alleen nog bidden voor droog weer. Wind was er genoeg, dus Fons en Rick kregen het vechtvliegieren met hun net afgebouwde Rokkaku's al aardig onder de knie. Al gauw hingen er nog enkele Belgische vechtvliegers bij en was de pret compleet. Door de aanhoudende regen waren er niet zoveel bezoekers als verwacht. Toch werd er de hele middag en 's-avonds tot kwart over elf nog gevliegerd en een primeur voor Nederland was de complete kuur die de "Swallows" uit Oirsbeek met hun verlichte vliegers uitvoerden. Prachtig, vier van die "Aliens" die achter elkaar aan jagen door de nacht. Na afloop hebben we ons gezamenlijk nog een uurtje teruggetrokken in de kantine. Zondagmorgen werd ik wakker en hoorde niets. Helemaal niets! Ik kon het nauwelijks geloven, heerlijk droog weer! En dat de hele dag! De zon liet zich in de loop van de middag zelfs even zien, zodat iedereen naar hartenlust kon vliegieren.

Natuurlijk waren de Swallows weer van de partij en er was voldoende wind voor een demonstratie door Leon Odekerken uit Landgraaf met zijn "Parapente", zodat iedereen nu eens goed kon zien hoe zo iets in zijn werk gaat. Als er even niets op het actieveld te doen was waren er wel enkele

vechtvliegers die elkaar het vliegieren zuur maakten, om even later weer plaats te maken voor Ron de Boer uit Geleen en Bert Horstenbach uit Stein die de meegebrachte knuffeldieren van enkele kinderen de eerste parachutesprong lieten maken en hierbij het knuffelspringbrevet uitdeelden. Daarna werd nog heel wat snoep gedropt zodat het actieveld een wirwar van rondrennende kinderen werd! Aan de andere kant van het actieveld werd samen met Joachim Kuhn uit Erkelenz een paraslee van zes meter opgelaten en tweehonderd meter verder scheurden de buggy's rond over het weiland. Tussen al deze actie stonden nog een clown die de kids vermaakte. De workshop produceerde deze dag samen met de kinderen 70 vliegertjes. Jean Vanderlinden liet zijn treintjes uit, zodat het vliegerfeest in al zijn kleurenpracht tot in de verre omstreken zichtbaar was. Om twee uur 's-middags draaide alles op volle toeren en dreigden er serieuze problemen te ontstaan met het verkeer rond het festivalterrein. Om vijf uur begonnen de eerste mensen na een fantastische vliegerzondag naar huis te vertrekken met de mededeling dat ze volgend jaar er zeker weer bij zouden zijn. Voor ons als organisatie restte alleen nog het opruimen dat vanaf zeven uur 's-avonds gepaard ging, zoals we ook begonnen waren op vrijdagavond, met heel veel regen. Maar na zo'n prachtige dag maakte dat eigenlijk niets meer

uit! Na enkele dagen werd ook bekend dat de So What Kitemeeting 1998 ruim Fl 1300,- had opgebracht ten bate van het Ronald Mac Donald huis in Maastricht. Mede door de geweldige veiling bij D.C. Grizu uit Titz-Kalrath (Duitsland), die alleen al 500 DM opbracht! Met veel plezier kijken we uit naar een derde editie van onze 'So What Kitemeeting' op 11 en 12 September 1999.

**Groetjes Fons, Miel, Rick en Lood. L. Verhulst.**

## 1E INDOOR-VLIEGERFESTIVAL DRACHTEN.

Nadat UFO en Fred Meijer uit Almere al verscheidene malen hebben laten zien dat ook indoor vliegieren steeds meer terrein wint, heeft ook vliegervereniging Wynpûst (Drachten) gemeend hier iets aan te moeten gaan doen. Op 28 februari heeft dit plaatsgevonden. Met een prachtige opening door familie Kugel met de Leeuwendans, kon deze dag van start gaan. Diverse verenigingen en genodigden hebben daar veel sfeer aan gegeven. Ton Vinken - zonder stem -, Ron Schröder, Harm van Veen, zij lieten zien wat je allemaal uit een vellekje papier kan maken en/of knippen. Aan het publiek werd de nodige informatie gegeven. Het indoor vliegieren op muziek trok ook de nodige aandacht. Jurjen Martinus, Stephen Versteeg, Fred Meijer en anderen hebben laten zien dat door veel te oefenen je de juiste figuren, ook op muziek, goed kan uitvoeren. Helaas heeft niet iedereen een demo kunnen geven, mede door een vol programma. Daar zullen wij de volgende keer beter op inspelen. Al met al kan de vereniging terugzien op een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is. DUS, tot volgend jaar februari in Drachten.

**Vliegervereniging Wynpûst, Henk Boelens.**