



## VLIEGERFEEST OOSTVOORNE.

Op Zondag 2 mei was het weer zover, het 5e vliegerfeest van de vereniging The fun kites en Eagle fun sport op het Auto-strand te Oostvoorne. De dag begon voor ons om om half 7, want we hadden met onze vaste groep afgesproken om om 8 uur alles klaar te maken. Er moesten 2 tenten van 3 bij 6 meter opgezet worden en 45 drang hekken neergezet worden. Na veel gesjouw en gestuntel was alles gelukkig op tijd klaar om om 10 uur van start te gaan. Het weer was uitstekend en we hadden 's-morgens 14 graden C en zuid-oosten wind 2-3 Bfvt, niet echt veel, maar ja dat heb je niet voor het zeggen. Er waren ook mensen van andere verenigingen aanwezig die allemaal hun vliegers in de lucht trachtten te zetten, maar dat ging niet echt goed vanwege de wind. De weergoden hadden het wel begrepen de wind moest meer en uit een andere hoek komen en inderdaad om een uur of 1 's-middags was de wind noord en een lekkere 4. Je zag gelijk de vliegers uit hun winterslaap komen.

Er waren over de gehele dag denk ik een 2000 mensen langs gekomen en 's-middags was het gewoon gezellig druk. In een van de tenten was Mondito Engelhart bezig met kleine kinderen leuke vliegertjes te maken. De kinderen en Mondito vonden het heel leuk en na het maken vlogen ze lekker in de lucht. Het is een leuk

gezicht als kinderen van 3 à 4 jaar met zo'n zelfgemaakt vliegertje aan het vliegeren zijn. Ook hadden we onze eigen (skeer) bij ons. Nu zal je je afvragen wat is dat dan? Nou dat is onze 180 vierkante meter draaiende bol die mensen van de club verleden jaar thuis hebben gemaakt. Het idee was op FAN22Ø Denemarken geboren en een jaar later was het dan zover.

De Naam SKEER vonden de mensen die hem hadden bedacht wel leuk want die naam stond op een soort vaas in ons huisje op Fano en we wisten niet wat dat betekende (lepels). Het was een lepel-vaasje. De grote bol heeft de gehele dag in de lucht heerlijk zijn rondjes gedraaid en we stonden op de voorpagina van de lokale krant en de kabelkrant. Ook waren er die het water opgingen om te gaan kite-skieën en dat is echt heel mooi om te zien en het gaat nog heel hard ook. Natuurlijk niet te vergeten het buggy'en. Die jongens waren ook van de partij om hun kunsten te laten zien aan de mensen die op het feest afkwamen.

De powerkite's waren later ook duidelijk aanwezig, door de vele treksporen kon je zien dat de wind zich van haar goede kant liet zien en

menig power kiter ging daardoor ook de lucht in. Twee leden van de club, waaronder ikzelf, hadden voor die dag onze omgebouwde parapentes meegenomen om daarmee eens lekker te vliegeren. Die hebben dan ook op 100 en op 60 meter gestaan. Ze zijn 27 en 29 vierkante meter en hebben een behoorlijke trekkracht. Ze stonden dan ook aan een van de vele strand palen vastgemaakt. Om 1700 uur was het weer tijd om alles op te bergen en konden de buggy-jongens weer gebruik maken van het autostrand. We hebben met de club weer een leuke dag gehad en we hopen dat we hierdoor nog meer mensen hun vliegers uit de kast halen en lekker gaan vliegeren. Al met al een zeer geslaagde vliegerdag en een leuk begin van het vliegerseizoen 1999.

**Wilco de Ridder, Spijkenisse.**

