

stappen. De hierna volgende 30 minuten hadden veel weg van modder worstelen, met nog geen 10 km/u ongehoord driften, een perfecte manier om deze matte dag af te sluiten. 's Avonds werd nog even naar doll-lifting gekeken met een rijtje Cody's. In plaats van een stevige Groninger ging een pop omhoog, nee dan hebben wij dat wel beter geregeld in Nederland! Bij het zien van dit alles dacht onze 9e man: 'héééééééé, dat heb ik nog niet gedaan!', we moesten hem wel even tegenhouden...

Een voordeel van de regen op zondag was dat veel vliegeraars al weer naar huis gingen zodat wij op maandag geen wachttijd bij het pontje hadden. De terugreis eindigde om een uur of 6 in Hoevelaken. De hierna volgende activiteiten hadden vooral te maken met het verwijderen van zand (ik heb het stiekem in een potje gedaan en koester dit....), het repareren van materieel en het wegzwijmelen bij het zien van de foto's. Een aantal foto's staan inmiddels op internet (Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. en vervolgens menu item 'Cool Pics'). Ook even wat verhalen uitgewisseld met andere vliegerende internetters. Vervolgens blijkt dat de racende buggiër bij zonsondergang een internet bekende is waarmee ik mezelf weer eens voor mijn kop kan slaan, volgend jaar beter Henry!

Al met al een perfect festival en we zijn inderdaad met 9 vliegerende mannen teruggekomen. Nog slechts 340 nachtjes slapen en het is al weer zover! Ook dit heeft alles te maken met de ziel van het vliegeren.

Emiel Stroeve, Amersfoort. E-mail Miel@tref.nl



cadzand-bad vliegerfeest

Jaren lang bezoek ik de grootste vliegerfeesten van Nederland, tenminste dat dacht ik. Cadzand-Bad van het Coraaltje werd altijd overgeslagen, in de volle veronderstelling dat het de lange reis vanuit Delft niet waard zou zijn. Toch verbaasde het mij dat Fred Meijer wel ging en door de luxe van een privé QUICK taxi bus van station Sloterdijk werd het toch wel aantrekkelijk om een dagje te gaan vliegeren op het strand. Zodoende werd de auto geparkeerd in de duinen waarna we werden opgepikt door de plaatselijke strand taxi, meerdere tractoren met aanhanger waren ingezet om de zware tassen en vliegeraars te vervoeren naar je vliegerplaats op het strand. En zittend naast wat vliegeraars uit Herenveen scheurden we over het strand opzoek naar een vliegende koe, want daar zou de rest van de club zitten. Koeien?, Herenveen?, logisch!

Wij werden afgezet bij het demonstratie veld waar een stuk strand was afgezet en geëgaliseerd. Er stond een waar park aan geluidsboxen, met aangename moderne muziek klanken. Al snel werd het veld gevuld met de uitgenodigde Duitse teams voor verschillende

demonstraties met sport vliegers. Hierna kregen we de mogelijkheid om de krachten te bundelen tot een Mega team van 9 vliegers, waarmee met veel communicatie stoornissen verschillende figuren gevlogen werden

De honger sloeg toe maar dit was voorzien. De vrouwen van de organisatie hadden zich ontfermd over de lunchpakketten, die weggespoeld werden met de Red Bulls van het aanwezige promotie team. Hierna ontstond de stilte voor de storm, zelfs onze lichtste vliegers hielden het niet lang uit in deze stilte en een tweede vlucht met het mega team werd gecancelled. Met het onweer inzicht werd het tijd om op te breken en een lift te pakken van een tractor.

Cadzand-bad is een strand dat tot het meest mooie strand van Nederland gerekend mag worden, door de grote aandacht van vele Duitse top vliegeraars, de uitstekende organisatie. Het hippe en jonge karakter van het festival maakt het festival tot een van de betere festivals om te bezoeken.

Stephen Versteegh, Delft.