

# art kite museum detmold



stuk theater en muziek bracht.

De officiële opening was natuurlijk puur Duits. Elke prominent moest een paar woorden zeggen en dat duurde naar mijn smaak iets te lang. De VIP's kregen allen een vlieger met het nieuw ontworpen logo (Scott Skinner).

Het museum was te bezichtigen na 10 mark te hebben voldaan. De vliegers die hier te zien zijn werden door Japanse vliegerbouwers gemaakt en beschilderd door diverse kunstenaars uit de gehele wereld. Natuurlijk kende ik het boek "Kunst in de lucht" maar de verschillende vliegers heb ik dan nu in het echt mogen aanschouwen. Het ging mij hier eigenlijk meer om de

rugzijde (het raamwerk) dan de bekladding als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen.

Na een paar mooie aankopen en een lekker Duits biertje werd deze zaterdag besloten met een muzikaal vuurwerk. De zondag begon met regen, zeer veel regen waardoor wij besloten om 14.30 uur richting huis te gaan, per slot van rekening moeten de kinderen maandag weer naar school en dat is ook van belang. Wat we dus gemist hebben zijn de Javaanse dansers, de Spaanse draken en natuurlijk het vuurwerk.

Toch heb ik genoten van het spektakel en ben best een beetje jaloers op die mensen in Detmold met hun prachtige museum in een schitterende oude heli hangaar en dat schitterende open hooggelegen vlieg(er)veld.

**Ruud en Carla Kugel, Hoofddorp (mede namens de familie Segers en Vreeswijk).**

Op 2 en 3 september zijn we met een groep van acht mensen naar het Duitse Detmold geweest om de opening van het Kite Museum mee te maken. Natuurlijk was dit een geweldig leuk en groot spektakel, maar dat dan ook wel voor 23 miljoen Duitse marken. Vooraf hadden we afgesproken dat het dit keer niet om het vliegeren ging maar om de activiteiten er om heen. Nu er was veel, heel veel en zelf vond ik het een zeer leuk en boeiend spektakel. Zo hadden ze een groep van 40 Japanners met drums en vliegers uit Hamamatsu gehaald, een Japanse percussiegroep (slagwerkgroep red.), een Franse percussiegroep enzovoort. Als klapstuk op de zaterdagavond was er een percussiegroep die in zijn geheel werd opgetakeld door een kraan en daar hoog in de lucht een geweldig

