



focus

tweelijns vlieger team swallows

aantal leden	3		
opgericht	1993		
vliegers	Aviv Dolphin Octopus Orca DEvotion	UL Standaard Standaard Standaard Vented	Elliot Elliot eigenbouw eigenbouw DEsigkites
sponsors	geen		

In Focus, focust deze uitgave in op een Nederlands tweelijns sport vlieger team, de Swallows. Gesetteld in Limburg zijn ze 1 van de overlevende van de oude STACK periode in Nederland. Het team The Swallows bestaat al sinds 1993 en op dit moment bestaat het uit Roger, Marcel en Henry. Als team hebben als eerste samen gevlogen in Capitale du cerf volant de Dieppe. Het bleek dat vliegen met meer mensen tegelijk toch moeilijker was dan individueel vliegen, maar het idee was geboren om een team op te richten.

Marcel Dings en Roger Stevens vliegeren al 23 jaar sinds de eerste Ace stuntvlieger uitkwam en de eerste Flexifoil. Henry vliegt ongeveer sinds 1994 dus iets korter en hij is ook het jongste teamlid.

Het is ongelooflijk dat een team het zolang uithoudt met elkaar. De samenstelling van het team is nogal gevarieerd de laatste jaren. Van een vier, naar een driemans-team, het enige vrouwelijke teamlid is weggefallen en houdt zich op dit moment bezig met het verzorgen van Rogier's twee hele kleine nieuwe teamleden die op vliegergebied enthousiast meegaan naar elk vliegerfeest.

Het team vliegt met een fikse variatie van vliegers, hiermee wordt wel het hele windraam afgedekt van 0.5 tot 7 Bft. Op wedstrijden wordt er gevlogen tot windkracht 7 volgens het Stack rulebook. Eigenlijk zijn er maar drie verschillende merken van vliegers namelijk de DEvotion, Aviv en Dolphin. De andere twee de Orca en Octopus zijn zelf gebouwd. In de beginjaren werd gevlogen met de Teamlight, Phantom en Arial van

Highly Strung Australia. Heel langzaam worden de oude vliegers steeds vervangen door modernere vliegers. De nieuwste aanwinst is de DEvotion vented dat het wapen is voor 5 tot 7 Bft.

Het team heeft ongeveer een jaar een sponsor gehad maar dit is misgelopen door te weinig inspanningen van de sponsor zijn kant. Het team betaalt nu zijn vliegers en materialen zelf wat voor een team toch behoorlijke uitgaven zijn.

"Teamvliegeren is een ander soort vliegervirus waar je ook niet vanaf komt. De motivatie komt vooral voort uit de waardering van mensen die naar ons ballet kijken. Voor een demonstratie of wedstrijd gieren de zenuwen door je lichaam terwijl je tijdens het oefenen meestal heel relaxed bent. Juist die kick is een van onze motivatiepunten samen met de liefde voor teamvliegeren waarmee je samen iets laat zien en hopelijk ook iets bereikt.

