

# nabeschouwingen

## Vliegerfeest Drachten... alom Storm!

Hoe het honderd jaar geleden ging weten we niet toen Samuel Franklin Cody zijn Manliftingsysteem opliet, maar bij deze harde tot stormachtige wind was niets vertrouwd. Alleen de kleinere vliegers werden zaterdagmiddag opgelaten. Op aanraden van de vereniging moesten alle grotere vliegers uit de lucht worden gehaald. Zondag ging het allemaal wat beter. Beide dagen hadden wij toch veel zon en weinig regen. Wat er zich 's avonds en 's nachts allemaal afspeelde is niet te beschrijven. Enkele tenten werden plat gelegd omdat de stokken het begaven. Veel regen en storm soms met onweer.

Terugkomend op de activiteiten en lezingen. David Hughes gaf de vrijdagavond, nadat de wethouder het feest had geopend, een prachtige en zeer interessante lezing



met dia's over S.F. Cody. Helaas waren Scott Skinner en Martin Lester (beiden van de Drachen Foundation) de weg kwijt en kwamen wat later. Zaterdag werd wat het vliegerprogramma betrof, alles



over boord gegooid en werden de activiteiten alleen in de tent gehouden. Daar gaf Scott Skinner tekst en uitleg nadat er 2 oude Cody's uit de hoezen waren gehaald. Dat was voor de Cody-freaks smullen. Ze lagen op de grond om ook maar alles op te nemen. Een prachtige middag die na de barbecue vrolijk doorging. De dia's van Jean Roberts, ook van de Drachen Foundation, werden zondag van commentaar voorzien van David Hughes. Vanzelfsprekend werd er door de vliegerfanaten verder op het 100 jaar Cody ingespeeld. Zo kwamen Maria en Ton Vinken met Cody's, gemaakt in diverse kleuren glas – koper en andere prachtige dingen. Al met al kan de vereniging terug zien op een geslaagd festival wat voor herhaling, met een ander thema, vatbaar is.

**Vliegervereniging Wypûst, Henk Boelens.**



## VLIEGERWEEKEND CAMPERDUIN 8 EN 9 JULI 2001.

Het was voor Stichting Wrakhout de derde maal dat ze het weekend organiseerde. Het kon niet stuk, het weer was in één woord geweldig met een klein buitje regen op de zaterdagmorgen. Het was heerlijk vliegerweer. We stonden met 18 units op de gelegenheidscamping vlak onderaan de Hondsbossche Zeewering. In de grote tent werden er volop vliegertjes gemaakt in samenwer-

king met en onder begeleiding van Tako Kichi uit Opmeer. Er was een grote verscheidenheid aan vliegers te zien daar boven aan de dijk. Zo waren er bijvoorbeeld kindervliegers die ze net in elkaar hadden gezet, ouderwetse vliegers, stackvliegers, kleine, grote, van alles wat. Zaterdag was het gezellig druk met muziek en de kofferbakmarkt en zondag was het heerlijk druk met veel kijkers en vliegersaars die gezellig, ook gewoon een dagje kwamen vliegeren. Zaterdagavond nu eens geen barbe-

cue, maar lekkere broodjes gezond en een bakje soep. Bij het restaurant om de hoek was er zelfs vers gerookte paling en makreel te bestellen. Kortom, het was een bar gezellig weekend om zeker in 2002 weer te herhalen en dat op het eerste weekend in juli.

Groeten uit Camperduin van: Secr. Stichting Wrakhout, **Marian van Assem, Kleiweg 6 1871 GP Camperduin.**