

voorbeschouwingen

Zelhem 16 en 17 maart 2002.

8e Internationale familievliegerfeest. De organisatie van dit festijn is, evenals de voorgaande zeven jaren, in handen van de Nederlands-Duitse vliegervereniging Flying Circus. Omdat het vliegerfeest ieder jaar grote wordt zijn wij door omstandigheden genoodzaakt, te verhuizen naar een andere locatie. Ons vliegerfeest vindt niet meer in Halle-Heide plaats. Het vliegerfeest verhuist naar een locatie in de gemeente Zelhem. Het adres is Mini Camping 't Bosch Everhardinkweg 3a, 7021 MP Zelhem. Daar bieden wij goede camping voorzieningen, stromend water, elektriciteit, verlichting van het kampeerveld, goede toiletten, munt douches, speeltuin en een invalidentoilet. Voor een campingplaats moet men zich van te voren aanmelden. Campingplaats € 10.00 inclusief overnachting, stroom, warmwater en toiletvoorziening. Deelnemers ontbijt € 4.00 per persoon per dag. Aanmelden voor 2 maart liefst per e-mail m.collewijn1@chello.nl of a.florissen@chello.nl Aanreizen vrijdag 15 maart vanaf 12.00 uur mogelijk. De uitnodigingen naar vliegeraars in Nederland, Duitsland, Engeland, België en Frankrijk zijn verzonden en aan de reacties te merken komen er velen. Het programma begint zaterdag om 10.00 uur met vliegeren voor iedereen. STACK (Stunt Team And Competitive Kiting) zal op zondag een wedstrijd organiseren. Meer informatie bij Stephan Versteegh designkites@hotmail.com. Op zaterdag- en zondagmiddag worden Sanjo gevechten gehouden. Ook zal het Team Flying Circus on Tour en verschillende binnen- en buitenlandse teams het hele weekeinde demo's geven. Er is een speciale hoogte ontheffing van de RLD tot duizend meter! Voorts zullen er op het demoveld en daarbuiten verschillende vliegers van groot tot klein, van eenvoudig tot zeer ingenieus te bewonderen zijn. De vliegersport in al zijn variaties zal te zien zijn. Op zaterdagavond tegen achten als de schemering invalt komen de speciale nachtvliegers te voorschijn voor het zogenaamde nachtvliegeren. Er ontstaat dan een prachtig spel van licht en donker. We raden aan een goede zaklamp mee te nemen. Er zal voorts een nachtshow met

vuurwerk op muziek worden gegeven. Het enige voorbehoud dat de organisatie moet maken is het weer. Wanneer het weer meewerkt belooft het een bont en gezellig spektakel te worden, zit het tegen dan blijven de vliegers aan de grond en kunt u ze daar bewonderen. Vliegervereniging Flying Circus, p/a Mark Collewijn, van Ubelstraat 9, 6981HL Doesburg. Tel. 0313-475764 na 19.00 uur. E-mail: m.collewijn1@chello.nl fax: 0314-631885, homepage: <http://net.clubs.nl/flyingcircus>

Dordrecht 29 en 30 juni 2002.

Het 5e vliegerfestival wordt gehouden op zaterdag 29 en zondag 30 juni a.s. en men kan vanaf vrijdag 11.00 uur terecht. De deelname is gratis, voor het kamperen even van tevoren opgeven. Er zijn gratis toiletten en douches aanwezig. Het is al weer 5 jaar geleden dat het eerste vliegerfestival in Dordrecht plaatsvond. De oprichters van dit evenement zijn zoals bekend Jeannette, Ton en Mario Petronella; zij startten onder de naam ANTILL FLY met het vliegerfeest. Het eerste jaar was een groot succes, het was erg druk en goed weer. Zo ook het tweede jaar. Het 3e jaar veranderde de naam in vliegerfestival Dordrecht om het vanaf dat moment neutraal te houden zodat de organisatoren er gemakkelijker mee konden stoppen zonder alles bij de gemeente te moeten veranderen. Ook nam ik zelf (ondergetekende) de organisatie over. We gingen ook gebruik maken van een andere kantine. Zoals eerdere deelnemers weten biedt deze kantine veel gemak, voldoende toiletten, gratis douche ruimte en stroom voor zover mogelijk. Dhr. Bouwman, de beheerder van de kantine, zorgt dat er een goed menu voor een redelijke prijs is voor de deelnemers. Het deelnemer aantal groeit lekker. Zonder deelnemers geen vliegerfeest, dus proberen wij ieder jaar ons best te doen om het een gezellig evenement te laten worden. We zijn alweer volop bezig voor ons eerste lustrum en we gaan proberen om daar iets extra's van te maken. Zo zal er bij aankomst koffie voor u klaar staan en hopen we op vrijdagavond weer een welkomst drankje met u te drinken. Op zondagochtend is er dit jaar voor de kamperende deelnemers een gratis ontbijt. Nu nog een lekker zonnetje

en een beetje wind en het wordt een mooi lustrumfeest. Opgeven kan vanaf heden en is voor het kamperen en ontbijt gewenst!

Bart de Wit, Herradesstraat 16, 3312 NM, Dordrecht tel. 078-6144838

Emmen 17 en 18 augustus 2002.

Wij gaan op naar ons 14e vliegerfeest op zaterdag 17 augustus en zondag 18 augustus op dezelfde locatie grote rietplas aan de westzijde van Emmen. Met nog meer betrokkenheid van de vliegeraar en publiek en een nog grotere plaza waar men op de honderden stoelen gezellig kan genieten van al die mooie creaties die men in de lucht kan aanschouwen. De plaza is het middelpunt van ons festijn, een terrein van 150 x 150 m, waar in het rond verkoopstands zijn neergezet met alle horeca voorzieningen. Vliegerfeest Emmen staat bekend als een groot familiefeest met alle toeters en bellen er omheen. Er is gedacht aan groot en klein; voor de kleintjes worden er kilo's snoep gedropt en zal er een authentieke draaimolen opgesteld worden. Voor de iets grotere kinderen zullen er diverse workshops zijn waar men vliegers of boemerangs kan bouwen. Voorts zal er een grote tentoonstelling van tal van vliegers in de grote feesttent zijn, waar ook diverse muziek programma's gehouden worden. Op de zaterdagavond zal er tegen een kleine vergoeding gelegenheid tot een gezellige barbecue zijn en gaan we met muzikale begeleiding een feestje bouwen. Nakletsen tot in de kleine uurtjes en op de zondagmorgen gaan we met alle vliegeraars gezamenlijk aan het ontbijt. Wij sluiten ons programma op zondag om 17.30 uur en bedanken dan iedereen en wensen onze bezoekers een behouden thuisreis. Wij gaan daarna nog enkele uren met plezier de boel opruimen.

Wij hebben ook een internet pagina waarop de laatste informatie zal worden vermeld: www.S-V-E.info De Stichting Vliegerfeest Emmen is bereikbaar via e-mail: info@s-v-e.info