



nog lang tot in de kleine uurtjes kunnen doorvliegeren.

De zondagochtend begon met een lichte bui maar tegen de middag brak de zon weer door en kwam er zelfs een beetje wind. Onmiddellijk zag je veel vliegers hun zelfgemaakte creaties uit de tas halen en was de lucht gevuld met vliegers. Helaas was dit iedere keer maar van korte duur want na een paar minuten viel de wind weer weg.

Bij de tent van de organisatie was de schaduw al geleden want door de hevige regenval was er een enorm moddercircuit ontstaan compleet met irrigatiewerkzaamheden van onze kant. De animo onder de vliegers was erg groot gewoon omdat het ondanks het enorme modderfestijn toch erg gezellig was.

Het zondagochtend ontbijt wat wij (The Swallows) georganiseerd hadden, viel goed in de smaak. Op zondagmiddag hebben we zelfs een keer team kunnen vliegen met onze aviv's, dit tot groot



genoegen van het publiek dat s' middags tot nog redelijk goed vertegenwoordigd was.

We kunnen spreken van weer een gezellig zevende Swallows Vliegerfeest wat desondanks de weergoden ons ongunstig gezind waren, toch nog geslaagd is! Hopelijk tot ziens op ons vliegerfeest op

30 en 31 augustus 2003

**Roger en Karin Stevens.**  
**Homepage van The Swallows**  
**: <http://www.theswallows.myweb.nl>**

### **nabeschouwing** **KLAZIENAVEENS SUCCES OP HET** **DEENSE EILAND ROMO.**

De Klazienaveense Klan vierde onlangs een daverend, lichtgevend succes op het Deense waddeneiland Romo. Tijdens het Internationaal vliegerfeest van Denemarken te Römö op 6, 7 en 8 sep-

tember jl. vloog een negental vliegers uit Klazienaveen tijdens het nachtvliegeren naar een memorabele bokaal.

Dit vliegerspectakel wordt jaarlijks tijdens het eerste weekend van september georganiseerd op het meest zuidelijk gelegen eiland van Denemarken. Een eiland dat in de vliegerwereld bekend staat als het Buggy eldorado van Europa. Het bezit het grootste harde zandstrand

waarop met buggy's gereden mag worden. Op het zuidelijk deel heeft men een deel van maar liefst 4 km<sup>2</sup> afgezet waar men zich op 3-wielige karretjes voort laat slepen door enorme vliegers. Dat dit fenomeen zeer serieus genomen mag worden blijkt uit de lokale politieverordening die stelt dat te allen tijden een valhelm gedragen moet worden en er buiten de afzetting niet gereden mag