

voor *na* beschouwingen

BERGEIJK 3 EN

4 MEI.

Op deze dagen organiseren de Kempenvliegers hun 9e vliegerfeest. Na enkele moeilijke jaren, een jaar met MKZ en vorig jaar zeer veel regen, hopen we dit jaar weer op zon en genoeg wind voor iedereen. Ook dit jaar hebben we weer de beschikking over de bekende terreinen. Dus plaats genoeg voor zowel de eenlijners als de stunters. Ook zullen alle caravans en tenten hun plaatsje weer kunnen vinden. Er is voor de vroege vliegers de mogelijkheid om op de vrijdag al te overnachten. Buiten de feesttent is er ook gedacht aan de inwendige mens, de vliegerwinkel, de loterij en de kinderworkshop. In de feesttent kunnen we het op zaterdagavond na het nachtvliegeren, met een muzikale begeleiding, nog heel gezellig maken. We hopen dat je de prachtigste creaties mee gaat brengen, want na de winter moet er natuurlijk weer eens gevliegerd worden. Het kamperen is gratis, maar geef u wel even op. **KEMPEN-VLIEGERS**, Paul van Brugge, Bruine Akkers 64, 6026 DR Maarheze. tel. 0495-593465, of 06-53189417 of via e-mail bruggemail@chello.nl Zie ook onze website www.kempenvliegers.com
Paul van Brugge.

NIJMEGEN. VLIEGERBEURS/INDOOR VLIEGEREN 18 MEI.

Op zondag 18 mei 2003 van 10 tot 15 uur in sporthal De Zwaluw in de Zwaluwstraat te Nijmegen. Denkt u ook wel eens ik zou er best een vlieger bij willen hebben of willen maken maar ik heb er al zoveel. Wij geven u de mogelijkheid om daar verandering in te brengen. U kunt bij ons vanaf heden tot en met donderdag 15 mei vliegers, windvanen en dergelijke inbrengen. U bepaalt de prijs die u er voor wilt hebben. Wij proberen voor u de ingebrachte goederen te verkopen. Als de goederen verkocht zijn ontvangt u van ons zonder kosten een tegoedbon, die u weer op deze beurs kunt besteden. Indien de goederen niet verkocht worden krijgt u zonder kosten de goederen retour. Vraag vooraf om het reglement. Ook is er beperkte mogelijkheid om

INDOOR te vliegeren. Inlichtingen: **HET VLIEGERTJE** tel. 024-377450 fax. 024-3782120.

IJMUIDEN VLIEGERFESTIVAL 24 EN 25 MEI.

Na het zeer geslaagde IJmuiden vliegerfestival in 1999 met 30.000 bezoekers heeft er in de afgelopen twee jaren in het kader van de 'Week van de Zee' een kleinschaliger festival op het strand plaatsgevonden, waarop de huidige organisatoren een volwaardige voortzetting aan willen geven. De organisatie heeft zich daarom 'verbreed': Het Vlieger Genootschap uit Amsterdam (al 16 jaar de organisator van het Amsterdams Vliegerfeest) en vliegerwereld.nl zijn gaan samenwerken met Marc Bregman, eigenaar van de vliegerwinkel op de boulevard.

Het nieuwe vliegerfestival is pretentieloos: door een degelijke basis neer te zetten denken we te voldoen aan een wens die bij vele echte vliegers leeft: niet al te veel poespas, geen nadrukkelijke commercie, een goed verzorgd "natje en droogje", een goede slaapgelegenheid (op camping of hotel), maar vooral, ruime vliegermogelijkheden en veel vliegerplezier en gezelligheid. Er is plaats voor de traditionele vlieger en het moderne trickvliegeren (maar niet voor buggies en kitesurfen).

De overnachtingen regel je zelf bij camping De Duindoorn, info op telefoon 0255-510.773 of via

e-mail camping@duindoorn.nl. Als het kamperen eind mei je te vroeg is kan je ook luxe overnachten in Seaport "Holiday Inn" Hotel, tel 0255-566999 of via info@holidayinn-ijmuiden.nl.

Voor het eten en drinken ben je vrij om een keuze te maken uit de vele strandpaviljoens, zoals de Marina Beach Club, Zeezicht, Noordzee en Zuidpier.

We gaan in ieder geval een "Trick Party" met wedstrijden houden (inschrijving via www.vliegerwereld.nl) op het strand en er is een met hekken afgezet terrein voor de "show" met de éénlijners.

Kom dus naar IJmuiden en laten we met z'n allen een leuk nieuw vliegerfeest optuigen !!

Info en organisatie: Marc Bregman (In

samenwerking met Wim Voogd en Eddy Hillegers) tel. 0255-527874 of 06-22970797 e-mail: vliegerfestival@vliegers.com websites: www.vliegerfestival.com en www.vliegerwereld.nl

Wim Voogd, Amsterdam.

SCHEVENINGEN, NATIONALE NEDERLANDEN VLIEGERFEEST.

14 EN 15 JUNI.

Het verlies van Gerard van der Loo, al sinds het prille begin de grote motor achter het Scheveningse vliegerfeest is als een grote schok gekomen. Normaal gesproken kan er natuurlijk helemaal geen sprake zijn van een Scheveningen vliegerfeest zonder Gerard, maar we zijn ervan overtuigd dat we in de geest van Gerard moeten handelen en dit jaar het evenement in zijn nagedachtenis tot het mooiste vliegerfeest moeten proberen te maken dat we in jaren gezien hebben. We zijn aan het denken om, zoveel als nu nog mogelijk is op deze vrij korte termijn, alle hoogtenpunten uit de afgelopen 25 jaar vliegerfeest naar het Scheveningse strand te krijgen. Gerard verdient dit als eerbetoon voor alles wat hij voor het Nederlandse vliegeren in die jaren betekend heeft.

We denken aan:

- * Zoveel mogelijk vliegerclubs; Komt allen - uit heel Nederland - en maak in de lucht en op de grond duidelijk wat 25 jaar vliegeren tot stand gebracht heeft aan bijzondere creaties.
- * Traditionele Japanse vliegers; Het is bijna 100% zeker dat een fors deel van de Japanse groep uit Shirone die in 1983 in Scheveningen was, weer terug gaat komen... met hun grote O'dako's.
- * Manlifting kites; We zoeken nog naar levensvatbare manlifting systemen, Cody's, Hargraves ...
- * Grote stacks van stuntvliegers; Ace, Speedwing, Flexifoils... en andere
- * Team ballet vliegers van international allure? Komen de Blitz misschien terug of gouwe ouwe zoals de Dikehoppers, Flash-Back en andere? We gaan het proberen!
- * Mega team vliegeren;
- * De hele Sesamstraat collectie van team