

nabeschouwing

Van het 9e internationale Familie vliegerfeest Flying Circus te Zelhem op 14 15 16 Maart 2003.

We mogen wel zeggen dat ons vliegerfeest een groot succes was. Met volop zon en een redelijke wind ruim 210 deelnemers uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en België en het publiek dat ons dit jaar goed wist te vinden kunnen we terugkijken op een zeer succesvol weekend.

Na een zeer koude nacht van donderdag op vrijdag begonnen de voorbereidingen zeer vroeg. Rond de middag waren alle velden uitgezet en begon het festival terrein zijn vormen te krijgen. De eerste deelnemers begonnen rond 15.00 uur de camping in te nemen en kwam TV Gelderland ons een bezoek brengen voor de nieuwsuitzending van Vrijdagavond. Tot laat in de avond bleven de vele deelnemers binnen stromen en moesten we voor het eerst uitwijken naar een derde veld op de camping. De kantine deed goede zaken. De Zaterdagmorgen stond in het teken van media aandacht van Radio Gelderland met een live uitzending van vier uur van ons festival. De eerste vroege deelnemers stroomden richting de organisatie tent van War Child voor de kennismaking en de uitgifte van het materiaal voor het Wereldrecord Megateam vliegeren en kozen de eerste van vele éénlijners het luchtruim. De wind en de zon werkte perfect mee maar de temperatuur was en bleef de gehele dag fris. Onze moderator Wim had het zeer druk met het aan elkaar praten van de vele actiepunten die met het goede weer elkaar in een hoog tempo opvolgden. De nachtshow was erg koud en met vijf deelnemende groepen wat aan de korte kant. Vanwege de harde wind moeten de Nordhorn kites vliers hun 16 maart rotor aan de grond houden. Nadat alles opgeruimd was, was het tijd voor de kittersparty waarbij dit jaar een gratis verloting werd gehouden en een vat bier door de vereniging beschikbaar was gesteld.

Ook de zondag beloofde een mooie dag te worden. Het Kitercord en STACK-piloten stonden al weer vroeg op het veld te trainen. De deelnemers van de eerste dag kwamen met een complete bus vol met vliegers. Helaas viel de wind zondag wat tegen maar dat kwam de temperatuur wel ten goede. Al gauw zag het zwart van het publiek en draaide de horeca en de verkooptenten overuren. Rond 16.00 uur viel de wind weg en daarmee ook de aandacht van het publiek waardoor de organisatie langzaam met opruimen kon beginnen.

Namens de organisatie-crew bedanken wij de volgende groepen die het vliegerfeest mogelijk hebben gemaakt.

De Familie Roekvisch eigenaar van mini camping 't Bosch, de EHBO, de Scouting, het HQ Demoteam, Kewo Internationaal, Team Multiflight, STACK NL, al onze sponsors en het bestuur en leden vliegervereniging Flying Circus. Zonder de hulp van deze mensen hadden wij het vliegerfeest niet kunnen houden.

Wij gaan na het succes van dit jaar ons opmaken voor het

10e Familievliegerfeest dat wederom gehouden wordt in het derde weekend van Maart 2004.

Voor de festival foto's zie:

<http://www.teamflyingcircus.nl/foto/album.php?id=27>. De organisatie Crew Vliegerfeest Zelhem.

Mark Collewijn.

voorbeschouwing

CAMPERDUIN 29 JUNI.

Wij, stichting Wrakhout, hebben u laten wachten dit jaar door diverse omstandigheden. Er zijn bij ons in Camperduin enige veranderingen omtrent de gelegenhedscamping voor de vliegeraars, hij zal worden verplaatst direct naast de Hondsbossche Zeewering een veel betere plaats eigenlijk. De gewenste vergunningen hiervoor nemen zoveel tijd in beslag dat dit dit jaar niet gerealiseerd kon worden. Daarom gaan we maar 1 dag vliegeren in plaats van 2 dagen.

Wij kunnen namelijk geen gebruik meer maken van "ons weiland" en waren dus druk met het zoeken naar een andere locatie. Dat is ons inmiddels gelukkig gelukt. Nu is het wachten op onder andere gemeente en hoogheemraadschap voor de diverse toestemmingen en dat valt niet mee op zo een korte termijn. Nog steeds zijn wij hierover in gesprek, maar vonden het nu tijd om u op de hoogte te stellen.

29 Juni 2003, 1 dag vliegeren op de Hondsbossche Zeewering. Er is tevens een demonstratie Trick-vliegeren.

Parkeren kunt u op het nabij gelegen Pterrein à _ 3.00 voor de gehele dag. Voor diegene die lekker op de Hondsbossche Zeewering deze dag staat te vliegeren, hebben wij een kleinigheid als verrassing. Aanmelding is niet nodig, iedereen is van harte welkom op 29 juni in Camperduin bij stichting Wrakhout.

Jan van Assem, tel. 0725093526

DORDRECHT, 27, 28 EN 29 JUNI.

We laten deze voorbeschouwing voorafgaan door een nabeschouwing van het vliegerfeest van het vorige jaar.

Het was het eerste lustrum van het vliegerfeest Dordrecht en het weer werkte het gehele weekend gezellig mee.

Omdat het het eerste lustrum was wilde we toen iets extra's doen voor de deelnemers, want zonder deelnemers geen vliegerfeest. Op vrijdag avond was het ons bekende welkoms drankje waarmee de sfeer al gauw was gezet. We werden door vele vliegeraars verrast met een geschenk voor ons eerste lustrum, aan het eind van de avond hadden we dan ook een mooie collectie koekenpannen. Voor de vaste deelnemers is het duidelijk waar dit om ging.

Zaterdag weer een mooie dag met zeer veel deelnemers. Er waren dat jaar 110 kamperende- en nog enkele tientallen dagdeelnemers. Wel een beetje weinig wind maar dat drukte de pret niet. 'S-avonds was er een bandje dat in de late avondzon een paar uurtjes live muziek verzorgde. Kortom een gezellige dag.

Zondagmorgen werden de deelnemers op een ontbijt getrakteerd om het eerste lustrum te vieren. Het weer werkte nog steeds mee zodat wij een mooi en