

# voor na beschouwingen

## nabeschouwing

### VLIEGERFEEST SCHEVENINGEN

14 EN 15 JUNI 2003.

14 en 15 Juni was er weer ons jaarlijkse Vliegerfeest in Scheveningen. Dit jaar helaas zonder initiatiefnemer en 25-voudig organisator Gerard van der Loo. In het kader van 'In memoriam Gerard' werd op zaterdagavond dan ook, samen met de Shirone groep uit Japan, een grote Edo vlieger met een afbeelding van Gerard opgelaten. Een mooi maar ook wel emotioneel moment voor velen van ons.

Het Vliegerfeest zelf was een groot succes, mede vanwege het weer. Vooral zondag was het perfect. Er stond een strakke windkracht 4 over zee waardoor iedereen zo'n beetje al z'n meegebrachte vliegers in de lucht kon zetten. Het grote aantal inktvissen, beren, sesamstraatfiguren, etc. deed het thema "The sky is the limit" zeker eer aan. Verder kon het publiek in "de grootste vlieger ter wereld" lopen, was er een spectaculaire demonstratie van het HQ mega team en werd Stephen Versteegh eerste bij de North Sea Cup wedstrijd. Tot slot maakte het zonnetje het feest compleet. Leuke foto's zijn te vinden op [www.smitsite.nl/vliegerfeest/index.html](http://www.smitsite.nl/vliegerfeest/index.html).

Het valt niet mee om zo'n groot Vliegerfeest te organiseren als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Gelukkig stond Nop Velthuizen ons met raad en daad bij. Zijn schat aan ervaring, contacten en creatieve ideeën hebben ons erg geholpen. De vele enthousiaste reacties die we naderhand hebben ontvangen van buitenlandse deelnemers, vliegerclubs van Neerlands bodem en andere vliegeraars waren hartverwarmend en geven ons helemaal de spirit om er volgend jaar iets nog mooiers van te maken. Uit de evaluaties komen natuurlijk ook genoeg punten ter verbetering en andere creatieve ideeën naar voren die we volgend jaar willen meenemen. Meer informatie zal te zijner tijd volgen.

**Jeanet Bredewold, VLIEGER-OP.**

Met behulp van een computer werd een recente foto gescanned en in 1292 vakjes opgedeeld. Met behulp van computerprogramma's werd lange tijd gewerkt aan het vereenvoudigen van deze foto en het omzetten en indelen van de kleuren. Het aantal kleuren van het gebruikte vliegerpapier kende nu eenmaal zijn beperkingen.

Alle vakjes werden genummerd en op het japanse papier van de Odaka (van 3 bij 4 meter) aangebracht. Het aanwezige Japanse team zou de Odaka op de hun originele wijze van een toomstelsel voorzien, terwijl vele van de aanwezige vliegeraars de gekleurde velletjes papier op de juiste plek plakten. Dit vond plaats op een afgezet stuk van de Scheveningse boulevard. Het bleek een zeer omvangrijke klus waarbij spontaan door enkele vliegeraars werd meegeholpen.

Bij de aanvang van de gezamenlijke barbecue werd iedereen, inclusief het gezin van Gerard en zijn familie, verzocht het strand op te gaan waar het Japanse team reeds klaar stond om de Odaka te lanceren. Er stond een perfecte milde wind en de oplofting verliep op Japanse wijze werkelijk schitterend. Naarmate de Odaka hoger kwam te staan kon iedereen die Gerard heeft gekend, zijn gezicht duidelijk herkennen. Afgezien van de vele, vele opmerkingen van herkenning, zag ik bij intimi emotionele tranen vloeien

