

vlieg(er)en prijswinnaar



Wie is er al niet eens al dan niet vrijwillig onder een (stunt)vlieger hangend met de voetjes van de vloer gekomen en heeft zo de "kick" van het vliegen gevoeld. Zo ik ook.

Vele jaren geleden, 1995 geloof ik, had ik wat dat aanging de ultieme beleving. Het was op het vliegerfestival in Scheveningen, een vriend van me had een oude parapent bij zich en wilde daarmee gaan manliften. We kregen zelfs toestemming van de organisatie om dit op het hoofdterrein te doen omdat de grootste vlieger ter wereld wat vertraging had opgelopen.

Met een paar sterke mannen hebben we daarna de parapent met een persoon eronder opgetrokken en als een grote vlieger effe in de lucht kunnen houden. Toen was het mijn beurt, een korte uitleg hoe alles werkt en..... daar hing ik in de lucht op zo'n 30 meter boven het strand. Na nog geen minuut stond ik weer op het strand en een daverend applaus

kwam van de kade af, er stonden duizenden mensen te wachten op de grootste vlieger. Een heerlijk gevoel, dat zweven zo boven het strand.

Nu, vele jaren later, denk ik nog vaak terug aan hoe het begon. Er is intussen veel veranderd. Het vliegeren is (o.a. door tijdgebrek) wat minder geworden maar daar staat tegenover dat het vliegen veel meer geworden is. Alhoewel vaak is het vliegeren een welkome afwisseling als het weer niet goed is om te vliegen. Na enkele cursussen en opleidingen ben ik ondertussen volwaardig parapentpilot geworden.

Wat is parapenten ?

(paragliding, gleitschirmvliegen, zweefschermvliegen) eigenlijk? Het is de eenvoudigste en goedkoopste manier om te kunnen vliegen. Alles wat je nodig hebt zijn een 100 m² stof, 500m touwen, een paar klosjes naaigaren en de piloot kan

zijn vlieg-tuig op zijn rug meenemen. Geniaal!!

Een stukje geschiedenis;

Paragliding is ontstaan in 1978 in Frankrijk toen Jean Claude de Petanc en Gerard de Boisson met een grote vierkante bestuurbare parachute van een berg probeerden af te springen om zo het precisie landen te oefenen. Omdat dit een gewone parachute was die eigenlijk bedoeld was om uit een vliegtuig te springen gingen ze alleen maar snel omlaag. Het waren maar zeer korte vluchtjes en ze konden alleen maar van h le steile bergen af vliegen. Maar dit vonden ze zo leuk dat ze het vaker gingen doen en er meer mensen mee gingen doen.

In de loop van de jaren heeft dit zich ontwikkeld tot een eigen, volwaardige sport.