

voor na beschouwingen



Vliegerfeest Opmeer 2003 12/13 juli.

Eindelijk is het zover. De laatste uitslagen zijn bekend. De ballonnen die voor het Reumafonds hebben gevlogen en tijdens het vliegerfeest mochten vliegen hebben aanmerkelijke afstanden afgelegd maar zijn ook met een flink aantal van 80 terugzendingen in alle gevallen zeer geslaagd te noemen. De ballonnen die samen met de vier parachutisten de opening van het vliegerfeest aankondigden waren voor velen een aantrekkelijk moment om een kijkje te komen nemen. De Paraclub Flevo uit Lelystad waar een tal Ex-Hoogwouders deel van uitmaakt was aanwezig compleet met een heuse grondploeg. Een geslaagde sprong en de overhandiging van de vlag van het Reumafonds en het gezamenlijk wegtrekken van het net wat de ballonnen in bedwang hield vormden deze openingshandelingen. Een aantal ballonnen moest van nieuw gas worden voorzien want het was wel de bedoeling dat ze zouden vliegen.

Naast de bijzonder vliegers die waren aangekondigd vormen ballonnen inmiddels een vast item. Zeker nu we bij herhaling zien dat de lucht kennelijk een goede medewerker is op dit tweede

weekend in juli. Daarnaast brengen zij voor het goede doel een leuk bedrag in het laatje wat op het ogenblik wel zeer welkom is bij alle bezuinigingen die ons gepresenteerd worden.

In totaal kon er met de ballonnen die in de voorverkoop aan de man werden gebracht een bedrag van 606 Euro aan het Reumafonds worden overhandigd. Dit betekent dat er 404 ballonnen hebben gevlogen. Tegen 210 vorig jaar een pracht resultaat voor de organisatie en rotary Medemblik die belangeloos medewerkten. Maar daarmee was het er nog niet ook de vliegeraars lieten zich van hun beste kanten zien al leek het zondag wat magertjes doordat de verdeling op het veld door de wedstrijden beïnvloed werd. Ook hier vielen prijzen te verdelen zowel bij de jonge vliegeraars (zelfbouwers), de oude rotten op het veld en de strijdlustige garde die zondag trickout wedstrijden vlogen. Tenslotte werd er nog een partijtje Rokkaku vechten ten beste gegeven (Rokkaku's zijn Japanse vechtvliegers). Het springkussen dat extra voor de jonge jeugd was opgesteld, mocht zich ook in heel veel belangstelling verheugen. Een speciaal zonne- en regendak zorgden

ervoor dat er geen verbrande voeten waren te behandelen. Overigens heeft de EHBO het gelukkig weer rustig gehad. Het snoepdroppen, het schminken en het vliegerijtjes bouwen mochten zich weer op veel belangstelling van de jeugd verheugen. De zaterdagavond konden er weer veel vliegers de lucht in wat voor het nachtvliegeren met verlichting altijd weer een spannend moment is. Tot in de late uren werd er gevliegerd en kon men van de diverse, met lichtjes of reflectieband versierde vliegers, genieten. Een pas getrouwd stel mocht zich zelfs nog even verheugen over een nieuwe dakverlichting. De laatste vlieger haalde namelijk net het Weyver niet meer en moest via een dakraam gered worden. De vliegeraars zelf waren niet minder tevreden, met de mogelijkheid om van gezamenlijke maaltijden, liefst 190 ontbijten en een Chinees buffet verzorgd door restaurant Lotus, vielen te genieten en voor degene die het op een eigen manier wilden invullen stond er de goed verzorgde snackwagen van mevr. Wong weer ten dienste. De warmte speelde hier en daar toch wel parten de animo om er nog eens wat extra aan te trekken raakte dan ook wel uitgeput. Maar dat was de gehele zomer ook het geval op andere festivals die we bezochten, vliegeren mag dan ontspannend zijn, die grote lappen van 35 m² de lucht in trekken is toch een hele klus.

Uiteraard gaat onze dank uit naar 66 sponsors en de zeer vele vrijwilligers waarvan we speciaal die van de EHBO en vrijwillige Brandweer en het SJO willen noemen maar ook degene die voor ons de terreinbewaking en toegangscontrole hebben verzorgd, de sjouwers en sjorrs die de tent en het terrein hebben verzorgd, de vrijwilligers van de bar, de mensen die de workshops hebben bemand, de toezichthouders bij het luchtkussen en alle andere hand en spandienst verrichters. Dit alles bij elkaar zijn zo'n 200 mensen. Nog niet genoemd zijn de mensen van de pers die elk jaar weer garant staan voor de nodige publiciteit en de organisatie van STACK die de wedstrijden onder haar hoede heeft. Tenslotte nog de jeugd die hun rollerskatebaan dit weekend hebben