



Emmen 22, 23 en 24 augustus 2003, 3e Lustrum, 15e Vliegerfeest.

We kunnen stellen dat ons als organisatie een heel warm hart is toegedragen, want een dergelijk groot aantal mensen was nog nooit naar Emmen afgereisd. Zowel deelnemers als bezoekers werd alles overtroffen. Zelfs de weergoden waren ons goed gezind. Laat het zondag dan iets minder hebben gewaaid, we hebben geen drup regen gehad. Wat we wel hebben gehad is meer dan 400 vliegervrien-

den waarvan er zeker 300 op de camping stonden met bijna 90 caravans en tenten en niet te vergeten, met een totaal van meer dan 65.000 bezoekers. Het was voor de organisatie een schitterende ervaring dat er op vrijdag al zoveel vliegervrienden naar Emmen afgereisd waren. Om 16.00 uur stonden er 50 caravans en tenten op de noodcamping. Zaterdag stonden er 89 caravans en tenten in Emmen geparkeerd; er was een bezetting van meer dan 300 mensen, dit

was geweldig en reuze gezellig. Wat dan te zeggen van die duizenden bezoekers voor het nachtvliegeren op vrijdagavond, een prachtig schouwspel in de lucht van tientallen verlichte vliegers en andere vliegende objecten. De disco in de feesttent later op de avond was ook weer reuze gezellig. Zaterdag kwamen heel veel bezoekers een kijkje nemen op ons vliegerfestival. De vele deelnemers haalden alle akkoorden uit de kast. De meest mooie, wonderlijke en adembenemende vliegers waren te zien: onder andere de verenvliegers van Johan Halling uit Zweden, heel veel grote objecten zoals een beestenboel, grote ballen van spinaker, prachtige Sanjo's en Edo's, grote Chinese draken en wat te denken van de Okkie, de gigantische octopus van wel 48 meter lang. Kitesurfers op het water, de wereldkampioen mountainboarding. Goed bezochte vlieger- en boemerang workshops. een prachtige tentoonstelling van 15 jaar vliegeren in Emmen, Sanjo-gevechtdemonstraties van de vliegervrienden uit Assen enzovoort, enzovoort, kortom volop actie. Na te hebben gebarbecued met 180 mensen zijn we begonnen met de finale van het nachtvliegeren. Men deed er nog een schepje bovenop; er hingen allerlei figuren in de lucht, zelfs 80 (inclusief brandende kaarsen) lampionnen aan een vliegerlijn.

Tijdens het optreden van een plaatselijke band werd er een grote veiling gehouden van ingebrachte vliegergoederen met een opbrengst van € 1750.- voor de cliniclowns (gulle gevers nog bedankt!).

Dan de zondag. Na een geweldige zaterdag kon er niets meer stuk, nou dit was ook absoluut niet het geval. Waar kwamen al die mensen toch vandaan; ze bleven maar komen duizenden en nog eens duizenden bezoekers kwamen zich vergapen aan al die kunstwerken die over onze gigantische locatie verspreid stonden. Om 16.00 uur hebben we de prijsuitreiking van de diverse onderdelen gedaan. Enkele hiervan willen we noemen.

De allermooiste eigen gemaakte vlieger ging naar Ralf van der Weide uit Landgraaf. Een prachtige grote delta, hand-beschilderd met een voorstelling van een Boeda, een echte blikvanger.